



Konfirmation 2019,
side 2.

Minikonfirmand,
side 3.

Præstegården,
side 4.

Sogneudflugt, side 5.

Aktiviteter, side 6.



Forår 2019

28. årgang nr. 2

Verninge Sogn



Konfirmation

Søndag den 5. maj kl. 10.00

Selv om konfirmationen er en ganske særlig dag for alle der deltager og ikke mindst for konfirmanderne, så er selve konfirmationen i princippet en del af en helt almindelig søndagsgudstjeneste.

Men det kan nu være svært at se for hele kirken vil være fyldt af feststemte glade mennesker og ikke mindst stolte forældre. Konfirmanderne vil komme ind i procession under faner og sidde på rækker ned ud for deres familier ned gennem kirken og for alvor mærke hvad det vil sige at være i centrum.

Konfirmanderne ankommer til kirken 9.00 og bliver fotograferet. Kl 9.30, og ikke før, åbnes dørene for alle andre. I princippet er alle velkomne, for konfirmationsgudstjenesten er også en alm. søndagsgudstjeneste, men det er også en fest, en stor fest med alt hvad det indebærer. En mærkedag for mange unge mennesker og deres familier. Jeg ønsker konfirmander, forældre, familie, og alle andre der kan finde plads, en glædelig konfirmations søndag den 5. maj.



Konfirmander

Verninge Kirke 2019

Albert Marius Lund Baccaro

Caroline Lehrmann Berthelsen

Johanne Petra Skaarup Ditlevsen

Maja Pilegaard Ernstsén

Maria Fuglekilde Hansen

Stine Henriksen,

Jannick Sønderby Houmark

Jonas Villum Borgstrøm Jakobsen

Malte Konstmann Mlynek

Ridie Lumpuvika Lukondji

Sofie Møller-Madsen

Daniel Breum Naundrup

Laura Grønbech Petersen

Sarah Hjortshøj Tempelaars

Lauritz Brügge Wintcentsen

Kom til minikonfirmand i Verninge Kirke

Når disse linjer læses er vi måske allerede begyndt. Men fortvivl ikke. Man kan altid nå at være med.

Tilbuddet er for alle børn, døbt som ikke døbt, der går i 3. klasse. Planen er at vi mødes i kirken en eftermiddag om ugen og hvor vi vil synge en salmer og sang, høre en fortællinger fra Bibelen, og gennem forskellige aktiviteter, leg, drama, kreative projekter, give børnene et naturligt og umiddelbare møde med kirken og måske få lov til at sætte ord på de store tanker og følelser børn også tumler med.

Vi mødes ved skolebussen når den holder ved kroen ca. 14.15 efter skoletid og i samlet flok går vi op i kirken. Og synger, for fortalt historier og laver aktiviteter indtil.



15.45. Undervejs er der et stykke kage og glas juice el. lign.

Der er ikke mødepligt, man kommer de gange man synes man kan. Og hver dag vil have sin egen afslutning.

Jeg vil få hjælp af Ellen Kathrine Arve, fra Tommerup St. der har en musikvidenskabelig uddannelse og pædagogisk erfaring, så at der er garanti for kvaliteten, og garanti for sang og musik.

Vi begynder torsdag efter vinterferien, altså torsdag den 21. februar og påregner 8 gange og slutter torsdag før påske torsdag den 11. april. Og vi afslutter forløbet med en familiegudstjeneste søndag den 11. april klokken 14.00.

Tilmelding er ikke nødvendigt, men er da altid hyggeligt. Skriv eller ring til Sognepræst Niels Lysebjerg på nelh@km.dk eller på telefon eller sms på 2213 2227 også hvis man spørgsmål, forslag kritik, mv. Tøv endelig ikke med at henvende Jer.

Kærlig hilsen Sognepræst Niels Lysebjerg-Verninge Kirke.



Præstegården

(Del 2)

En Præstegård skal jo, og skulle, også i 1920 både tjene som præstens bolig, og kunne være rammerne om sociale sammenkomster, samtaler, undervisning, kontorarbejde og teologiske studier.

Der skulle dengang være plads til præstens husholdning, naturlig først og fremmest kone og børn, men også de unge piger der var ansat til at hjælpe til med den husførelse der, før moderne hårde hvide varer, var et tungt og omstændeligt arbejde. Så der skulle være vaskerum med gruekedel, der skulle være spisekammer, og udhus til haveredskaber og hønsehold. Der skulle være køkken og spisestue, og ind i mellem et anretterværelse, så maden kunne serveres anstændigt, det blev forventet når man gæstede et pænt hjem. Der skulle naturligvis være stuer, hvor præsten og hans kone kunne tage imod gæster, familie og private venner og mere officielle gæster, menighedsrådet, provst og biskop måske. Der skulle være et studerekammer, hvor præsten kunne trække sig tilbage og fordybe sig i prædikenskrivning og føre kirkebogen, for civilregistrering hørte dengang, som i dag, ind under den lokale sognepræst. Dette rum fik dobbeltdøre, så præsten ikke blev forstyrret, men sikrede også at man kunne tale alvorligt sammen uden at frygte at den unge pige lyttede ved døren.

Der skulle naturligvis være konfirmandstue, og der skulle være vognport som det hed dengang. I dag ville man nok kalde det en garage. For præsten skulle jo have hest og vogn, så han kunne komme omkring. Og i forbindelse med vognporten skulle der være en hesteboks og plads til foderet til hesten. Der var kun plads til en hest. Den gang gik man ikke så meget op i om hesten var ensom.



Samtidig skulle bygningen jo fremtræde med en vis elegance, dengang var præsten jo sognets fornemste mand, og han skulle naturligvis bo anstændigt. Alligevel blev præstegårdens størrelse holdt indenfor en vis rimelighed. Knud Lehn Petersen tegnede da en præstegård som udefra ser større ud end den egentlig er. Bla. ved at lave en tre-længet bygning hvor de sekundære sidebygninger ligger i forlængelse af hovedhuset. I den ene ende var der badeværelse, spisekammer, vaskerum og udhus. Det er det for øvrigt stadigvæk. Dog holder vi ikke høns, og i vaskerummet er der blevet plads til et oliefy. I den anden ende var der vognport og hestestald. I dag er bygningen forlænget og der er konfirmandstue. Den gamle konfirmandstue er nu kontor, og det gamle studere-kammer er nu "den pæne stue" hvor min hustru Ann med gamle møbler og billeder har indrettet en stue hvor det er hyggeligt at sidde og tale sammen. Derfor bliver stuen også ind i mellem brugt til de pastorale samtaler. Sådan er det ofte i en præstegård, privatliv og arbejdsliv flyder undertiden sammen, og det er jo egentlig også derfor der er bopælspligt, så præsten kan være en del af den menighed, det fællesskab han eller hun er præst for.

..fortsættes

Sogneudflugt

Søndag den 26. maj

Som omtalt i det forrige kirkeblad går turen i år til Sønderjylland

- 8.30 Bussen tager os på ved Graverhuset
 - 10.00 Kaffe og rundstykker i Maugstrup præstegård
 - 10.30 Rundvisning Maugstrup Kirke ved sognepræst Niels Christensen-Dalsgaard
 - 12.00-13.30 Middag på Tyrstrup Kro
 - 14.00 Rundvisning i Christiansfeld, byen, kirken og kirkegården. Turen er på ca 2,5 km, så husk godt fodtøj og tøj efter vejret.
 - 16.30 Kaffe med honningkager på Brødremenighedshotellet
 - 17.30 Hjemrejse
 - 19.00 Forventet ankomst til Verringe
- Tilmelding til Hanne Kirsten Hansen 64751815 eller 28574546

Pris 500 kr. betales i bussen.



For netop 100 år siden forberedte den danske stat og de sejrende allierede lande efter 1. verdenskrig en afstemning i Slesvig. En afstemning der i 1920 genforenede den dansksindede del af befolkningen med Danmark. Vi lægger ud med at besøge Maugstrup kirke og præstegård. Herefter til Christiansfeld, der blev anlagt i 1773 af hernhutterne; en luthersk/reformert kirke, der udøver en Kristus-centret kristendom. Byen blev hurtigt kendt for sit gode håndværk og enkle levevis. Vi skal besøge kirken og Gudsageren(kirkegården), og se de mange velbevarede huse. Hele byen blev i 2015 optaget på UNESCO's verdenskultur-arvsliste.



Aktiviteter

Onsdag den 27. marts kl. 19.00 Om at miste

Susanne Holm er sorgterapeut og foredragsholder hos Om-sorgen.dk.

Susannes foredrag tager udgangspunkt i hendes personlige erfaring om tabet af hendes dødfødte barn, og i dette udgangspunkt taler hun om det at miste, sorgbearbejdning, omgivelsernes reaktioner, hendes personlige udvikling i løbet af sorgprocessen og en fortælling om, hvad sorgprocessen har haft og har af betydning for hendes liv i dag.

Foredraget holdes i Verringe Kirke



Mandag den 22. april kl. 8.30

2. påskedag

Kirkevandring fra Verringe Kirke til Tommerup Kirke.

Vi mødes i Verringe Kirke kl. 8,30, hvor vi starter med kaffe og rundstykker, derefter holder Niels Lysebjerg en kort andagt.

Derefter er vi klar til at starte på vores vandretur.

Der bliver en rute på 7 km og en kortere, hvis man ikke har lyst til at gå så langt.

Der vil være mulighed for toilet besøg på ruten.

Når vi ankommer til Tommerup Kirkes menighedshus, står menighedsrådet klar med en let anretning.

Det er gratis at deltage, du skal bare møde op, og nyde den gode tur.

Med venlig hilsen menighedsrådene i Broholm, Tommerup, Brylle og Verringe.

Søndag den 3. marts kl. 13.30 Fastelavngudstjeneste

Så er det jul igen..

”Nu er det jul igen, og julen varer lige til påske. Nej det er ikke sandt, for derimellem kommer fasten”

Og det er så sandt som det er sagt. Selvom vi måske er mest optaget af den forestående højtid, når disse linjer kommer frisk ud af trykken, så er der jo fastelavn om ikke så forfærdelig længe.

Og helt i tråd med traditionen vil der naturligvis være en festlig fastelavnsbørnegudstjeneste.

Traditionen tro er der fastelavnsfest for børn i alle aldre i Verringe.

Vi begynder med en lille festlig fastelavnsbørnegudstjeneste i Verringe Kirke hvor der vil være sang, musik og fortælling

Herefter går det i samlet flok til Verringe Forsamlingshus, hvor vi skal slå katten af tønden, synge, danse og lege.



Mandag den 10. juni kl. 10.30

2. pinsedag

Friluftsgudstjeneste

2. pinsedag mødes vi i staudehave ved Brylle Kirke, hvor Dorthe Terp holder gudstjeneste, bagefter er der pølser og der vil også blive underholdning med spillemandsmusik.

Denne dag er der ingen gudstjeneste i Verringe

Vejledning

Fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten ”Fødselsanmeldelse” senest 14 dage efter fødslen. Blanketten findes på borger.dk

Dåb

Der rettes henvendelse til kirkekontoret angående, hvilken dag man ønsker dåb. Barnet bliver ved dåben medlem af folkekirken.

Navngivning

Navngivning anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor forældrene bor/boede, da barnet blev født. Ansøgningen sker via borger.dk

Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen: enten ved dåb eller navngivning.

Vielse

Dato og klokkeslæt for vielsen aftales med kirkekontoret. Brudeparret skal desuden henvende sig på ægteskabskontoret i bopælskommunen, hvor der udstedes en prøvelsesattest, som medbringes sammen med dåbsattester til samtalen med præsten. Denne attest er kun gyldig i fire måneder.

Ved dødsfald

Man er altid velkommen til at kontakte præsterne, når et dødsfald indtræffer. En begravelsesforretning kan være behjælpelig med at ordne dødsanmeldelsen og øvrige praktiske ting. Anmeldelsen skal foretages senest to hverdage efter dødsfaldet.

Tid og sted aftales med den præst, der skal foretage bisættelsen eller begravelsen. Præsterne taler gerne med de pårørende.

Kirkebil

Alle, som har besvær med transporten til og fra Verringe Kirke, kan gratis rekvirere kirkebil til alle gudstjenester.

Kirkebilen, som henter og bringer på adressen, bestilles ved henvendelse til Servicebussen på tlf. 40 28 00 19. Bør bestilles fredage før kl. 12.00.

Kirkebilen er ikke kun et tilbud til gudstjenester, men også til vore øvrige arrangementer.

Kalender

Marts

- 3. 13.30 Børnegudstjeneste** Niels Lysebjerg
Fastelavn
- 10. 10.30 Højmesse** Niels Lysebjerg
1. søndag i fasten
- 17. 9.15 Gudstjeneste** Niels Lysebjerg
2. søndag i fasten
- 24. 10.30 Højmesse** Dorthe Terp Dahl
3. søndag i fasten
- 27. 19.00 Om at miste**
- 31. 9.15 Gudstjeneste** Niels Lysebjerg
Midfaste

April

- 7. 10.30 Højmesse** Niels Lysebjerg
Mariæ bebudelses dag
- 14. 14.00 Børne Gudstjeneste** Niels Lysebjerg
Palmesøndag
- 18. 10.30 Højmesse** Niels Lysebjerg
Skærtorsdag
- 19. 10.30 Gudstjeneste** Niels Lysebjerg
Langfredag
- 21. 10.30 Påskehøjmesse** Niels Lysebjerg
Påskedag

Kontakt

Sognepræst Niels Lysebjerg

Holmehavegyden 50, 5690 Tommerup
Tlf. : 64 75 11 50, mail: nelh@km.dk
Træffes personligt og på telefon hele ugen,
undtaget mandag.
Bedst mellem 8.00 og 20.00
Fast kontortid onsdag mellem 10.00 og 12.00

Graver Peder Bonde

Tlf. 64 75 28 33,
mail: graveren@verningekirke.dk
Træffes hele ugen undtaget mandag.
Bedst mellem 8.00 og 15.00

Formand Ellen Charlotte Margrethe Warring

Fuglekildevej 25, 5690 Tommerup
Tlf: 64 75 24 24, mail: ecmw@odense.dk

- 22. 9.15 Kirkevandring** Niels Lysebjerg
2. påskedag
- 28. 10.30 Højmesse** Niels Lysebjerg
1. søndag efter påske

Maj

- 5. 10.00 Konfirmation** Niels Lysebjerg
2. søndag efter påske
- 12. 10.30 Højmessen** Niels Lysebjerg
3. søndag efter påske
- 17. 10.30 Højmesse** Niels Lysebjerg
St. Bededag
- 19. 9.15 Gudstjeneste** Niels Lysebjerg
4. søndag efter påske
- 26. 7.30 Sogneudflugt** Ingen gudstjeneste
5. søndag efter påske
- 30. 9.15 Gudstjeneste** Dorthe Terp Dahl
Kristi Himmelfart

Juni

- 2. 9.15 Gudstjeneste** Dorthe Terp Dahl
6. søndag efter påske
- 9. 10.30 Højmesse** Niels Lysebjerg
Pinsedag
- 10. 10.30 Friluftsgudstjeneste Brylle Kirke.**
2. pinsedag Dorthe Terp Dahl

Kirkeværgen Hanne Kirsten Hansen

Hesselhoved 4, 5690 Tommerup
Tlf. 64 75 18 13, mail: moeller.4@nypost.dk

Kirkebil

Husk kirkebil til gudstjenester og til vore øvrige
arrangementer. Bør bestilles fredage før kl. 12.00.
Ring til Servicebussen på 40 28 00 19