



Jeg hedder Julie,
side 2.

Jeg har gået til
minikonfirmand,
side 2.

Den syvarmede
lysestige, side 4.

Konfirmation 2019,
side 5.

Aktiviteter, side 6.



Efterår 2018

27. årgang nr. 4

Verninge Sogn



Jeg hedder Julie

Jeg hedder Julie Strange, er 30 år og bor i Davinde. Jeg er faktisk født i Frøbjerg, men opvokset og boet i Jelling siden jeg var 1,5 år. Jeg bor sammen med min mand og min dreng på 1,5 år.

Efter gymnasiet kom jeg ind på Mgk (musikalsk grundkursus) for at dygtiggøre mig til optagelsesprøven på musikkonservatoriet. I 2009 blev jeg optaget på Syddansk Musikkonservatorium og blev færdiguddannet i 2015.

Jeg har altid undervist en masse i både solosang og kor og de sidste år af min konservatorietid, begyndte jeg at synge meget i kirke også.

Jeg har været ansat i Verringe Kirke siden januar 2016, men var vikar i kirken fra december 2014.

Udover min stilling i kirken, er jeg ansat som sanglærer i Assens Musikskole og på 1748 i Odense. 3 gange om året sætter jeg en stor musicalforestilling som korleder og kapelmester; HCA vinterspil på Magasinet, HCA sommerspil i Den Fynske Landsby og Frøbjerg Festspil. Så en stor del af mit år går også med at forberede noder, holde prøver med skuespillere og musikere og spille forestillinger.

Udover musikken holder jeg meget af at strikke og strikker mange islandske sweatre til familie og venner. Den bedste tid på året er julen, for



selvom der altid er lidt ekstra arbejde både i kirken og med julekoncerter i musikskolen, så skal der planlægges tid til bare at sidde og strikke.

Jeg er glad for at være i Verringe Kirke. Jeg synes vores kollegiale samarbejde er godt og det sætter jeg utrolig højt. Det er rart at være i kirken og mærke at der er plads til at trække vejret og finde roen. Med den fart vi efterhånden alle har på, bruger jeg også kirken til at afstresse, selvom jeg faktisk er på arbejde. Det er noget af det jeg synes kirken kan.

Jeg har gået til minikonfirmand

Jeg har gået til minikonfirmand 8 gange det var hver fredag. Vi startede altid med en sang, det var fadervor. Vi prøvede at lege gemmeleg i kirken der var mange edderkopper, så det var meget nemt at finde de andre. En fredag kunne de andre ikke komme, så jeg var helt selv i kirken med Niels og Ib. Ib viste mig orglet og spillede nogle sange for mig. Den dag fik jeg et stort stykke kage. Hver gang fik vi et stykke kage eller en bolle imens vi hørte en historie. Jeg synes at det var rigtig godt og sjovt at gå til minikonfirmand.

Mange hilsner fra Sofie Malmos Nørgaard



Sommerudflugt

Søndag den 27. maj var vi 42, som var på sogneudflugt til det midtjydske. Vi kørte fra gra-verhuset kl.7,30 og det var rigtig flot vejr hele dagen. Vi kørte til Blicher Museet i Thorning, hvor vi fik vores medbragte kaffe og rundstykker i det fri i skolegården, som lå tæt på museet.

Vi havde 1 time til at se museet. der var meget at se på, Blichers stol og mange af hans andre møbler, tøj fra hele familien gamle bøger og breve. Der var også en stor samling af af ud-stoppede fugle og dyr inde i museet.

Derfra kørte vi til Frederiks Kirken, hvor vi fik fortalt om kirken, og præsten kom også ind på kartoffeltyskerne, som kom til Danmark, og var med til at opdyrke heden. De havde kartofler med, som de begyndte at dyrke i større stil, og i dag er det jo kæmpe marker, som bliver dyrket med kartofler i store dele af området.

Næste stop var Grønhøj Kro, hvor vi fik en dejlig middag. Kromanden, som er 5. generation på kroen, kom med sin Guitar, spillede og sang melodier fra Morten Korck filmene, så kunne han også fortælle historier.

I laden som hører til kroen, er der lavet et Morten Korck museum med gamle biler og mange andre rekvisitter fra filmene.



Et lille museum om kartoffeltyskerne var der også ved kroen.

Turen gik derefter hjemad igennem Kongens Hus Hede og Dollerup Bakker, som er et meget flot område med skov og bakker.

Så var vi igen på kro og fik kaffe og lagkage, inden turen igen gik imod Verringe. Alle var trætte efter en lang dag med mange indtryk. Mange sommer hilsner fra Aktivitetsudvalget.



Døbte

Valdemar Hedebo S Christiansen, Hjølmerup
Lilly Markholm Schärfe, Odense
Karl Rosenberg Andersen, Verringe

Bisatte

Johannes Buch, Sydmarksvej
Per Ploug Andreassen, Fuglekildevej
Marianne Pedersen, Tommerup

Viede/Velsignede

Stephanie og Dennis Hintze Bergmann, Hjølmerup
Chanchai og Michael Saengdokmai Kristensen, Verringe
Sandra og Jan Hartvig Hansen, Verringe
Ann Heidi Rasmussen og Klaus Pedersen, Verringe

Den syvarmede lysestage i Verninge Kirke

De fleste kirkegængere i Verninge Kirke kender den syvarmede lysestage, der står på Verninge Kirkes alter mellem de to store alterstager. De færreste kender nok dens historie, både generelt og lige denne stages historie.

Gud påbød Moses at lave en syvarmet lysestage, der af jøderne blev kaldt Menorahen. Efter bygningen af templet i Jerusalem blev

denne i det pureste guld stillet sammen med pagtens ark i det allerhelligste i templet. Her stod den indtil Jerusalems ødelæggelse i år 70 efter Kr. fødsel. Stagen symboliserer livstræet og 7 er et helligt tal, der bl. a. relaterer sig til skabelsesberetningen. Gud skabte himlen og jorden på 7 dage.

På den store Titus bue i Rom ses både arken og lysestagen afbilledet. Lysestagen forsvandt og er nok smeltet om i Rom.

Den syvarmede lysestage blev et samlingspunkt og symbol for jøder overalt i verden, og ved staten Israels etablering i 1948 et symbol på denne. Den syvarmede lysestage bliver ikke brugt i ortodokse jødiske hjem, og heller ikke i synagogerne. Den hører kun til i templet i Jerusalem. (Oplysning overrabbiner Bent Lexner)

Hvorfor og hvordan kommer den så ind i den lutherske danske folkekirke? Efter reformationen kom der langt mere fokus på det gamle Testamente end der havde været i den romerskkatolske kirke. Grundtvig skrev værket "Christenhedens Syvstjerne" hvor den syvarmede lysestage omtales. Derfor fik han af danske kvinder, anført af enkedronning Caroline Amalie, ved sit 50 års præstebubilæum i 1861, overrakt en syvarmet lysestage, helt i guld, mindre kunne ikke gøre det.! Efter Grundtvigs død blev stagen foræret til Marmorkirken i København. Herfra bredte skikken sig med syvarmede lysestager til kirker rundt om i landet. Danmark er det eneste land i verden, hvor der er syvarmede lysestager i kristne kirker.



Og nu til Verninge kirkes stage, der tager udgangspunkt i en meget sørgelig historie. I 1912 fik Verninge ny sognepræst pastor Harald Vilhelm Kristensen. Han havde været missionær i Godhavn i Grønland, her blev han gift, og her blev hans eneste barn, sønnen Torben født i 1902. Hans kone døde, og han giftede sig med konens søster Thora. I 1905 blev han

præst i Seem ved Ribe. Det er altså de tre, der flytter ind i Verninge præstegård. Torben gik i skole i Odense, om han nåede at blive student har jeg ikke kunnet opspore.

I juli 1920 bliver han syg og dør den 2. august af skarlagensfeber på Epidemisygehuset i Odense, kun 18 år gammel. For pastor Kristensen var det så hårdt et slag at han valgte at tage sin afsked. Også præstegårdens brand kan have haft indflydelse på dette drastiske valg.

Forældrene har ønsket at give Torben et varigt minde

i Verninge, det blev den syvarmede lysestage. Indgraveret i den står: *Givet til Verninge Kirke af præstesønnen Torben Kristensen 1902-1920. Hans sjæl er hos gud hans grav ved tårnets nordre side.* Gravstenen i granit med et enkelt kors er stadig bevaret, inskriptionen er dog ulæselig. Jeg håber vi stadig kan male den op.

Efter en lang sygdomsperiode fik Vilhelm Kristensen igen embede, denne gang i Ønslev og Eskildstrup på Falster, hvor han var præst frem til 1935. Både Vilhelm Kristen og hustruen døde i 1951 med få måneders mellemrum og ligger begravet på Ønslev Kirkegård.

På deres gravsten er en tankevækkende inskription, der bl.a. blev omtalt da Kristeligt Dagblad for nogle år siden bad læserne sende underlige gravmindetekster ind til redaktionen. Udover Vilhelm og Thora Kristensens data står: *Hun var retsindig og god mod alle – han var et menneske.*

Konfirmation 2019

Som det har fremgået på skolerne intra og i udsendte breve er der eller var der indskrivning den 5. sept kl 19.00. Muligvis er datoen overskredet og undervisningen begyndt når du læser dette men fortvivl ikke. Det kan stadig nås.

Ønsker man at blive konfirmeret i Verninge Kirke 5. maj 2019 skal man som udgangspunkt følge konfirmandforberedelsen i Verninge Præstegård. Der er eller har været indskrivning i Verninge Kirke kl. 19.00, hvor der også er præsentation af undervisningen og hvor der vil være mulighed for at få svar på forskellige spørgsmål man måtte have. Er du forhindret den 5. september, eller er datoen overskredet så tager du blot kontakt til præsten. Det er aldrig for sent!

Undervisningen kommer til at foregå i Verninge Præstegaard i første omgang der være et hold onsdag morgen. Skulle der af hensyn til de forskellige skolars skemalægning være behov for et alternativt tidspunkt for undervisning vil jeg oprette et hold mere. Alle vil dog blive konfirmeret samme søndag. Søndag den 5. maj 2019 i Verninge Kirke. Undervisningen bliver fra 7.45-9.15 af hensyn til busforbindelser til Glamsbjerg Skole. Første undervisningsdag bliver onsdag den 12. september (uge 37)

Vel mødt

Hilsen Niels Lysebjerg

Kontakt bedst på mail: nelh@km.dk eller telefon 64 75 11 50.



Aktiviteter



**Søndag den 23. september
kl. 10.30**

Høstgudstjeneste i Verninge Kirke

Kom til høstgudstjeneste den 23. september. Kirken vil være efterårspyntet, og vi skal synge de dejlige efterårssalmer

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et beskedent traktement.



**Torsdag den 25. oktober kl. 19.00
Aften om B.S. Ingemann
... med Anne-Louise Lund Jensen.**

Ingemann var digter og poet, et menneske der som H.C. Andersen kunne fortælle i billeder og med ganske almindelige ord, som alle forstod, med en "barnlig" og naiv form for kristendom, der ikke med store ord henvender sig til Gud.

Det er sikkert derfor at hans sange i mange år ikke blev anerkendt som salmer, men i dag glæder mange mennesker sig over at kunne synge hans morgen- og aftensange - og også gerne synge dem i kirken.

Jeg vil fortælle om personen Ingemann og om hans venskab med såvel Grundtvig som H.C. Andersen, og vi skal synge flere af de sange, der som en selvfølge i dag findes i salmebogen og højskolesangbogen.

På klaver er Annette Magnussen.

Sted: Verninge Kirke



**Onsdag den 21. november
kl. 19.00**

De fynske herregårde

... foredrag ved Ellen Warring Verninge Kirke
Intet andet sted i landet ligger herregårdene så tæt som på Fyn. Hele 123. Meget forskellige i størrelse og alder.

Nogle er opstået som kongelige borge, andre som bøndergårde i en landsby. Nogle forsvandt i glemsel, andre ligger som stolte monumenter i landskabet. Herregårdene satte deres præg på landskabet med store åbne marker og lange alleéer. I dag er de fleste herregårde store landbrugsbedrifter, men nogle blev kursusejendomme og institutioner i løbet af 1900-tallet.

Sted: Verninge Kirke

**Søndag den 9. december kl. 14.00
Julekoncert med Koret 13 Rigtige**

Det er med stor glæde vi kan præsentere det lokale rytmiske kor 13 Rigtige til endnu en julekoncert i Verninge Kirke. Koret har et bredt repertoire fra gammel kirkemusik, danske og engelske julesange, over Beatles til nyere rockmusik.

Det ledes af Karen Mose, der med sin folkemusikgruppe Phønix har vundet flere priser.

Koret har siden sidste julekoncert i Verninge Kirke deltaget i 2 teater forestillinger på Værkstedsteatret i Odense-

Vel mødt til en musikalsk og stemningsfyldt oplevelse i Verninge Kirke 2. søndag i advent.



**Torsdag den 13. december
kl. 17.00
Børnegudstjeneste
med Lucia-optog**

Igen i år vil vi opleve børnene fra Verninge Skole, når de går i Lucia-optog i kirken. En smuk begivenhed hvor kun de levende lys og børnenes klare sang lyser kirkerummet op. Efter indtoget, vil der være en kort familievenlig gudstjeneste hvor vi igen skal høre børnekoret, inden de igen med levende lys går syngende ud af kirken.

Vejledning

Fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse" senest 14 dage efter fødslen. Blanketten findes på borger.dk

Dåb

Der rettes henvendelse til kirkekontoret angående, hvilken dag man ønsker dåb. Barnet bliver ved dåben medlem af folkekirken.

Navngivning

Navngivning anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor forældrene bor/boede, da barnet blev født. Ansøgningen sker via borger.dk

Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen: enten ved dåb eller navngivning.

Vielse

Dato og klokkeslæt for vielsen aftales med kirkekontoret. Brudeparret skal desuden henvende sig på ægteskabskontoret i bopælskommunen, hvor der udstedes en prøvelsesattest, som medbringes sammen med dåbsattester til samtalen med præsten. Denne attest er kun gyldig i fire måneder.

Ved dødsfald

Man er altid velkommen til at kontakte præsterne, når et dødsfald indtræffer. En begravelsesforretning kan være behjælpelig med at ordne dødsanmeldelsen og øvrige praktiske ting. Anmeldelsen skal foretages senest to hverdage efter dødsfaldet.

Tid og sted aftales med den præst, der skal foretage bisættelsen eller begravelsen. Præsterne taler gerne med de pårørende.

Kirkebil

Alle, som har besvær med transporten til og fra Verninge Kirke, kan gratis rekvirere kirkebil til alle gudstjenester.

Kirkebilen, som henter og bringer på adressen, bestilles ved henvendelse til Servicebussen på tlf. 40 28 00 19. Bør bestilles fredage før kl. 12.00.

Kirkebilen er ikke kun et tilbud til gudstjenester, men også til vore øvrige arrangementer.

Kalender

September

- 2. 9.15 Gudstjeneste** 14. s.e. trinitatis
Niels Lysebjerg
- 9. 10.30 Højmesse** 15. s.e. trinitatis
Niels Lysebjerg
- 16. 9.15 Gudstjeneste** 16. s.e. trinitatis
Niels Lysebjerg
- 23. 10.30 Høstgudstjeneste** 17. s.e. trinitatis
Niels Lysebjerg
- 30. 9.15 Gudstjeneste** 18. s.e. trinitatis
Niels Lysebjerg

Oktober

- 7. 10.30 Højmesse** 19. s.e. trinitatis
Niels Lysebjerg
- 14. 9.15 Gudstjeneste** 20. s.e. trinitatis
Niels Lysebjerg
- 21. 10.30 Højmesse** 21. s.e. trinitatis
Niels Lysebjerg
- 25. 19.00 B.S. Ingemann aften** Se side 6
- 28. 9.15 Gudstjeneste** 22. s.e. trinitatis
Niels Lysebjerg

November

- 4. 19.00 Alle Helgensgudstj** Alle helgens dag
Niels Lysebjerg
- 11. 9.15 Gudstjeneste** 24. s.e. trinitatis
Niels Lysebjerg
- 18. 10.30 Højmesse** 25. s.e. trinitatis
Niels Lysebjerg
- 21. 19.00 De fynske herregårde** Se side 6
- 25. 9.15 Gudstjeneste** S. s. i kirkeåret
Niels Lysebjerg

December

- 2. 10.30 Højmesse** 1. søndag i advent
Niels Lysebjerg
- 9. 9.15 Gudstjeneste** 2. søndag i advent
Niels Lysebjerg
- 14.00 Julekoncert, 13 Rigtige** se side 6
- 13. 17.00 Børnegudstjeneste** Luciadag
Niels Lysebjerg

Kontakt

Sognepræst Niels Lysebjerg

Holmehavegyden 50, 5690 Tommerup
Tlf. : 64 75 11 50, mail: nelh@km.dk
Træffes personligt og på telefon hele ugen,
undtaget mandag.
Bedst mellem 8.00 og 20.00
Fast kontortid onsdag mellem 10.00 og 12.00

Graver Peder Bonde

Tlf. 64 75 28 33,
mail: graveren@verningekirke.dk
Træffes hele ugen undtaget mandag.
Bedst mellem 8.00 og 15.00

Formand Ellen Charlotte Margrethe Warring

Fuglekildevej 25, 5690 Tommerup
Tlf: 64 75 24 24, mail: ecmw@odense.dk

Kirkeværge Hanne Kirsten Hansen

Hesselhoved 4, 5690 Tommerup
Tlf. 64 75 18 13, mail: moeller.4@nypost.dk

Redaktør kirkebladet Janni Malmos Nørgaard

Odensevej 57, 5690 Tommerup, Tlf. 30 27 88 53,
mail: janninorgaard@hotmail.com

Kirkebil

Husk kirkebil til gudstjenester og til vore øvrige
arrangementer. Bør bestilles fredage før kl. 12.00.
Ring til Servicebussen på 40 28 00 19