



Babysalmesang,
side 2.

Hvem er ny i menig-
hedsrådet, side 3.

Tanker fra en præste-
gård, side 4.

Lucia m.m., side 6.

Sognetur, side 7.



Advent 2017
27. årgang nr. 1

Verninge Sogn



Babysalmesang

Så har vi afsluttet det første forløb med babysalmesang efter Julie er blevet ansat. Det har også været Julies allerførste babysalmesangshold og det er gået rigtig godt.

Hver fredag i efteråret har der lydt kendte salmer og børnesange i kirkerummet, og babyerne har nydt det.

Der er blevet pustet sæbebobler, raslet med rasleæg, og både babyer og mødre har grinet en masse.

Det har været hyggeligt og rart at være i kirkerummet med den flotte akustik og der har været en masse at sanse for de små.

Vi glæder os til næste gang



Døbte

Emily Johanne Hesseldal, Verninge
Mikayla Højdam Stimose Rasmussen, Tommerup
Kristian Krag Heise, Langsted

Bisatte

Lizzi Jytte Andreasen, Tommerup
Janni Schmidt Nielsen, Bredvang
Edel Poulsen, Verninge

Viede

Anne Lene Hagedorn & Tommy Christiansen,
Verninge

Hvem er ny i menighedsrådet?

Det er jeg... Mit navn er Hanne Højsgaard og jeg er gift med Søren Viktrup som mange af jer har set gå tur med sin hund Emili og han har altid gul jakke på.

Vi bor på Fuglekildevej 113, lige over for skolen. De fleste af jer kender det nok bedre som "Fuglehuset" – den gamle SFO.

Siges skal det at jeg er rigtig jyde. Smedebæk blev mit fødesogn. På et lille landbrug voksede jeg op, så jeg ved godt hvordan alle dyrene ser ud og hvordan de lugter. Som lille pige var det naturligt at hjælpe til. Slagtingen af dyr, hakke roer og hvad hverdagen ellers bød. Når jeg skulle til juletræsfest i forsamlingshuset blev mit hår krøllet med et jern som havde lagt på komfurringene, men forventningerne og glæden var stor når vi fik juleposer af julemanden – tænk sig... en stor appelsin helt for mig selv og hvis heldet var med mig, fik jeg også en sukkerknald i... Uhm.

Jeg gik på en lille skole med to klasseværelser i Virkelyst. Turen til skole foregik på sine to fødder – 4 km – det betød ikke noget.

Min far, mor, søster og jeg flyttede fra gården da jeg var 10 år. Mine forældre havde købt Rask-Mølle Kro, og drev den fra 1958 til 1965. Det var dejligt at være barn og teenager på kroen. Først i 60'erne kom Coca-colaen. Den var ikke populær dengang. Man kunne ikke lide den. Endnu nogle år blev det citron, appelsin og æblemost der var den foretrukne sodavand.

Ret hurtigt fik jeg lov at hjælpe (eller det gjorde man jo bare) Jeg var en stor, stærk pige. Som 12årig passede jeg selv Kroen, også om aftenen. Slæbte 50 stk. ølkasser op af en stejl trappe, var intet at regne. Skulle der én smides ud, havde jeg en nabo som kom.

Efter den tid drømte jeg om at komme tilbage til Kroen.

Den drøm gik dog ikke i opfyldelse før meget senere. Jeg blev gift i 1968, og tog en uddannelse som smørebrødsjomfru på Australia, Vejle. Jeg arbejdede som udlært i Horsens på Palæ. Her fik jeg interesse for det varme køkken. Derefter 5 år som køkkenleder på et børnehjem i Horsens. Hold nu op hvor jeg smurte mange madpakker dengang - og pålægschokolademadderne gemte jeg i bunden af madkassen. Så blev det til næsten 20 år i køkkenet på Horsens sygehus, hvor jeg en del år senere tog

voksenuddannelse som køkkenassistent. I år 2000 forpagtede jeg en "sommerrestaurant" i Bygholm, Horsens som hed "Kystens Perle" – det var en spændende og travl tid. Endelig – efter 3 år blev kroen sat til salg igen, og der var jeg heldig. Min store drøm gik i opfyldelse. Jeg købte mit barndomshjem. Restaurerede det og fik nogle rigtig gode år sammen med min mand, mange venner, gamle skolekammerater og selvfølgelig nye kunder.

Allerede på daværende tidspunkt sagde jeg "at når jeg blev pensionist, ville jeg gerne i menighedsrådet". Det nåede jeg ikke i Rask Mølle. Tiden var optaget af andet. Min mand blev syg og døde efter 43 års ægteskab 1. juledag 2011. Jeg var selv slidt op, og valgte at afhænde kroen.

Hos et hold fælles venner, mødte jeg Søren, som formåede at få mig til at flytte til Fyn, og blev gift med ham. Jeg bliver nok aldrig rigtig fynbo, men indrømmet, der er skønt på Fyn. Dejlig og flot natur, skønne mennesker. Hvad kan man ønske mere.

Menighedsrådet spurgte mig om jeg kunne tænke mig at komme i bestyrelsen, så jeg sagde ja, det ville jeg gerne.

Jeg må sige at det var en stor mundfuld. Jeg blev kontaktperson, og vidste nok ikke rigtigt hvad jeg sagde ja til, men havde store intentioner om at gøre mit bedste.

Jeg er ikke den store kirkegænger, men som så mange andre har jeg brugt kirken ved konfirmationer, bryllupper, begravelser og lign. Gudstjenester. Jeg kommer i Verving kirke meget oftere, end før og forstår slet ikke at jeg har kunnet undvære kirken.

Kirken giver et samvær med andre. Giver mig en indre ro igennem prædiken og sang, og jeg nyder det så meget.

Nu kan vi også nyde at kirken er blevet kalket og blevet så flot. Vi har da lov til at være stolte.



Tanker fra en præstegård

Om at have tid

Der er en gammel vittighed der lyder sådan her: "Hvorfor kigger en præst ikke ud af vinduet om formiddagen? Jo fordi så har han jo ikke noget at lave om eftermiddagen"

Ofte er det sådan at satire er sjov fordi det rummer en kerne af sandhed. Præstekaldet er ikke et 8-16 job. Jeg husker et kursus jeg var på, hvor vi hver især skulle nævne alle de ting vi skal beskæftige os med. Menighedsrådsmøder, konfirmandundervisning, prædikenskrivning, salmevalg, sjælesorg, hjemmebesøg, kirkeblade, kirkebogsføring osv. Til sidst var tavlen fuld af ord der stod ind i mellem hinanden og det hele så kaotisk ud. Men hvis man opfatter sit arbejde på den måde; at man skal tænke på det hele, hele tiden, gabe over det hele på en gang. Så skal det jo gå galt. Det er lidt ligesom en stor buffet. Man behøver jo ikke at tage alle retterne på den samme tallerken.

Hemmeligheden er måske at tage tingene, sådan en ting af gangen. Og sidste ende når man dermed det hele. Lad morgendagen bekymre sig om i morgen. Hver dag har nok i sin plage. Det er Jesu egne ord. Ja at tage en dag af gangen. Det kan være nødvendigt. Ikke bare for sognepræster men for alle. Og ind i mellem er der så stille dage, hvor der er tid til at kigge ud af vinduet nyde efterårs-solen spille i lindetræets gyldne blade og reflektere lidt over tingene.

Luther og Reformationen

En af de ting der falder mig ind er at det har været 500 året for reformationen. Ja i skrivende stund er det ikke mange dage siden det var den 31 oktober og nøjagtig 500 år siden Luther slog sine 95 teser mod afladshandlen op på kirkedøren i Wittenberg. Det er blevet fejret overalt i den lutherske verden og den lutherske kirke. I Tyskland har der været udstillinger, koncerter, festgudstjenester, hvor naturligvis prominente personer inkl. forbundskansleren har deltaget. Også i Danmark har der været mange begivenheder, i Assens provsti havde vi "Luther maraton" med en gudstjenesterække i provstiets kirker, hvor vi gennemgik ikke tesserne, men trosartiklerne fra den Augsburgske

bekendelse, den bekendelse der ligger til grund for de evangelisk-lutherske kirker.

I Verringe slog vi os på den officielle Reformations-søndag den 29. oktober sammen med Brylle til en festgudstjeneste i Brylle hvor både Dorthe Terp Dahl og jeg stod for gudstjenesten og hvor der var middelaldermusik og hvor konfirmander fra de tog sogne plantede et træ til minde om jubilæet. Et træ fordi Luther engang har sagt cirka sådan; "Hvis verden går under i morgen, vil jeg stadig plante et træ i dag"

Og det er en anden ting der falder mig ind, det er den megen diskussion der har været omkring Luther. Ind i mellem er der måske lidt for meget fokusering på Luther. Han havde afgørende betydning for reformationen og hans intellektuelle arbejde er enormt. Han skrev en næsten uendelig række bøger og artikler. Men han var stadig et menneske af sin tid. Det er muligt at reformationen var begyndelsen på en demokratiseringsproces, hvor den frie tro og den frie tanke kan udfolde sig. Men det er ikke Luther der har givet os det moderne demokrati. Men han forlangte at den enkelte begyndte at sætte sig ind i evangeliet og tænke over sin egen tro. Ikke at det betød religionsfrihed i moderne forståelse. Luther var heller ikke venlig stemt overfor jøder og da slet ikke overfor muslimer, men nu stod de muslimske erobrere jo også ved Wiens porte da Luther skrev salmen "Vor Gud han er så fast en borg!"

Nej Luther var ikke en moderne demokrat, men den moderne verden har en stærk rod i Wittenberg, en rod der begyndte at spire frem den dag for 500 år siden.

Vor Gud han er så fast en borg

Nu vi er ved salmen "Vor Gud han er så fast en borg" så er det efter sigende den mest udbredte salme, den har givet mange trøst og håb, således blev den sunget meget under besættelsen, også blandt danske fanger i Vestre Fængsel og i Frøslev-lejren og når fanger blev sendt længere sydpå til tyske koncentrationslejre.

På det store kirketårn i Wittenberg står der stadig med store gyldne bogstaver hele vejen

rundt "Unser Gott ist eine feste burg" Og den eneste grund til at de ord ikke blev malet over i det socialistiske DDR, som Wittenberg var en del af, skyldes efter sigende at der var for højt derop.

Og det siger måske noget om kirke og tro. Det er ikke noget der forsvinder lige med det samme.

Herrens veje

Religiøs tro er ikke ligegyldigt. Måske mere aktuelt end det har været længe. Tænk på hvor lidt tro og kirke fylder TV-serien Matador. Nu har vi "Herrens veje" Den havde vi nok ikke fået for bare 10-15 år siden. Desværre har manuskriptforfatterne været mere optaget af det personlige underholdende drama, og mindre på tro og tvivl. Adam Price mente at serien skulle være anledning til debat om tro og eksistens. Personligt nåede jeg ikke længere end 1. afsnit, for jeg må indrømme at præsteli- vet bliver skildret meget langt fra noget jeg kan genkende. En ung uprøvet feltpræst der bliver sendt afsted til et hold der allerede har været udsendt i flere måneder og en præst der falder fuld i graven under begravelsen og det der er værre. Det knap nok sandsynligt.

Men der er næppe meget TV-underholdning i menighedsrådsmøder, salmerefleksioner, udskrivning af dåbsattester og bibelfortæ- llinger for konfirmander og alt det andet der udgør det i grunden rige, varierede og ikke mindst givende og frie arbejde det er at være sognepræst. Så jeg glemmer TV'et og nøjes med at kigge lidt mere ud af vinduet, og nyder efterårets sidste hilsen, inden den kommende vinter og den forestående højtid.

Aktiviteter

Søndag den 10. december kl. 16.00, 2. søndag i advent Koret 13 Rigtige underholder

Koret 13-Rigtige glæder sig til at vende tilbage til Verninge Kirke. Denne gang kommer de med et juleprogram som bl.a. indeholder dejlige engelske og danske julesange og naturligvis nogle af vore smukkeste danske julesalmer.

For ikke længe siden, det var en forårsaften, oplevede vi Koret 13 Rigtige i Verninge kirke ved dirigent Karen Mose. Et fantastisk rytmisk kor med mange koncerter.

Vel mødt til en musikalsk og stemningsfyldt oplevelse i Verninge Kirke 2. søndag i Advent.



Torsdag den 4. januar kl. 19.00 Spillemandsmusik

Spillemandsmusik i Verninge Kirke i samarbejde med folkedanserne.

Derefter hyggeligt samvær i forsamlings- huset, med en svingom. Husk kaffekury.

Aktiviteter

Onsdag den 13. december

kl. 17.00

Børnegudstjeneste med Lucia-optog

Igen i år vil vi opleve børnene fra Verninge Skole, når de går i Lucia-optog i kirken. En smuk begivenhed hvor kun de levende lys og børnenes klare sang lyser kirkerummet op. Efter indtoget, vil der være en kort familievenlig gudstjeneste hvor vi igen skal høre børnekoret, inden de igen med levende lys går syngende ud af kirken.



Præcis som sidste år henstiller vi venligst til at man venter med at tage billeder til udgangsprocessionen, for ikke at ødelægge den smukke stemning ved indgang. Også selvom man undlader at bruge blitz, da moderne kameraer fokuserer ved kraftigt rødt diode-lys.

Efter gudstjenesten er menighedsrådet være vært med en "let anretning"

Vel mødt.



Søndag den 11. februar kl. 13.00

Fastelavn

Så er det Jul igen....

"Nu er det jul igen, og julen varer lige til påske. Nej det er ikke sandt, for derimellem kommer fasten"

Og det er så sandt som det er sagt. Selvom vi måske er mest optaget af den forestående højtid, når disse linier kommer frisk ud af trykken, så er der jo fastlavns om ikke så forfærdelig længe.

Og helt i tråd med traditionen vil der naturligvis være en festlig fastlavns-børnegudstjeneste.

Traditionen tro er der fastlavnsfest for børn i alle aldre i Verninge.

Vi begynder med en lille festlig fastlavns-børnegudstjeneste i Verninge Kirke, hvor der vil være sang, musik og fortælling.

Herefter går det i samlet flok til Verninge Forsamlingshus, hvor vi skal slå katten af tønden, synge, danse og lege.





Søndag den 27. maj 2018 Sogneudflugt

Så kan vi godt begynde at glæde os til vores årlige Sogneudflugt i 2018, som vil gå til det Vestjyske.

Indtil videre er det meningen vi skal besøge Blicher museet og Morten Korch Museet. Dette er blot ment som en lille orientering, der kommer nærmere i næste kirkeblad.

Prisen er 500,- og det er incl. bespisning, entré og transport.

Mvh. Menighedsrådet



Vejledning

Fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse" senest 14 dage efter fødslen. Blanketten findes på borger.dk

Dåb

Der rettes henvendelse til kirkekontoret angående, hvilken dag man ønsker dåb. Barnet bliver ved dåben medlem af folkekirken.

Navngivning

Navngivning anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor forældrene bor/boede, da barnet blev født. Ansøgningen sker via borger.dk

Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen: enten ved dåb eller navngivning.

Vielse

Dato og klokkeslæt for vielsen aftales med kirkekontoret. Brudeparret skal desuden henvende sig på ægteskabskontoret i bopælskommunen, hvor der udstedes en prøvelsesattest, som medbringes sammen med dåbsattester til samtalen med præsten. Denne attest er kun gyldig i fire måneder.

Ved dødsfald

Man er altid velkommen til at kontakte præsterne, når et dødsfald indtræffer. En begravelsesforretning kan være behjælpelig med at ordne dødsanmeldelsen og øvrige praktiske ting. Anmeldelsen skal foretages senest to hverdage efter dødsfaldet.

Tid og sted aftales med den præst, der skal foretage bisættelsen eller begravelsen. Præsterne taler gerne med de pårørende.

Kirkebil

Alle, som har besvær med transporten til og fra Verringe Kirke, kan gratis rekvirere kirkebil til alle gudstjenester.

Kirkebilen, som henter og bringer på adressen, bestilles ved henvendelse til Servicebussen på tlf. 40 28 00 19. Bør bestilles fredage før kl. 12.00.

Kirkebilen er ikke kun et tilbud til gudstjenester, men også til vore øvrige arrangementer.

Kalender

December

- 3. 10.30 Højmesse**
Niels Lysebjerg 1. søndag i advent
- 10. 9.15 Gudstjeneste**
Niels Lysebjerg 2. søndag i advent
- 13. 17.00 Luciagudstjeneste**
Niels Lysebjerg Lucia
- 17. 10.30 Gudstjeneste**
Dorthe Terp Dahl 3. søndag i advent
- 24. 14.00 Julegudstjeneste**
Niels Lysebjerg Juleaften
- 24. 16.00 Julegudstjeneste**
Niels Lysebjerg Juleaften
- 25. 10.30 Højmesse**
Niels Lysebjerg Juledag
- 26. 10.30 Højmesse**
Niels Lysebjerg Anden juledag
- 31. Ingen**
Niels Lysebjerg Julesøndag

Januar

- 1. 14.00 Nytårgudstjeneste**
Niels Lysebjerg Nytårsdag
- 4. 19.00 Spillemandsmusik**
- 7. 9.15 Gudstjeneste**
Dorthe Terp Dahl
1. søndag efter helligtrekonger

Kontakt

Sognepræst Niels Lysebjerg

Holmehavegyden 50, 5690 Tommerup
Tlf. : 64 75 11 50, mail: nelh@km.dk
Træffes personligt og på telefon hele ugen,
undtaget mandag.
Bedst mellem 8.00 og 20.00
Fast kontortid onsdag mellem 10.00 og 12.00

Graver Peder Bonde

Tlf. 64 75 28 33,
mail: graveren@verningekirke.dk
Træffes hele ugen undtaget mandag.
Bedst mellem 8.00 og 15.00

Formand Ellen Charlotte Margrethe Warring

Fuglekildevej 25, 5690 Tommerup
Tlf: 64 75 24 24, mail: ecmw@odense.dk

- 14. 10.30 Højmesse**
Dorthe Terp Dahl
2. søndag efter helligtrekonger
- 21. 9.15 Gudstjeneste**
Niels Lysebjerg
Sidste søndag efter helligtrekonger
- 28. 10.30 Højmesse**
Niels Lysebjerg Søndag septuagesima

Februar

- 4. 9.15 Gudstjeneste**
Niels Lysebjerg Søndag seksagesima
- 11. 13.00 Børnegudstjeneste**
Niels Lysebjerg Fastelavns søndag
- 18. 9.15 Gudstjeneste**
Niels Lysebjerg 1. søndag i fasten
- 25. 10.30 Højmesse**
Niels Lysebjerg 2. søndag i fasten

Marts

- 4. 9.15 Gudstjeneste**
Niels Lysebjerg 3. søndag i fasten

Kirkeværge Hanne Kirsten Hansen

Hesselhoved 4, 5690 Tommerup
Tlf. 64 75 18 13, mail: moeller.4@nypost.dk

Redaktør kirkebladet Janni Malmos Nørgaard

Odensevej 57, 5690 Tommerup, Tlf. 30 27 88 53,
mail: janninorgaard@hotmail.com

Kirkebil

Husk kirkebil til gudstjenester og til vore øvrige
arrangementer. Bør bestilles fredage før kl. 12.00.
Ring til Servicebussen på 40 28 00 19