



Ny i menighedsrådet,
side 3.

Martin Luther,
side 4

Babysalmesang,
side 5

Kære konfirmand-
elever og -forældre,
side 5

Høstgudstjeneste i
kirken, side 6



Efterår 2017

26. årgang nr. 4

Verninge Sogn



Kirkens renovering

Endelig er vi ved at være færdige med kirkens udvendige istandsættelse. Henover foråret er sokkelarbejdet blevet helt færdigt, og kirken kan så forhåbentlig stå i 1000 år mere. Kalkningen, der vil sætte prikken over i-et er også i gang, mens kirkebladet skrives. Desværre har Nationalmuseet sagt nej til at sætte flere tagrender op, hvilket ellers ville nedsætte slagregn på kirkens mure. Vinduerne kunne der ikke blive til af kirkekassen, så nu har vi søgt Augustinus Fonden om tilskud til arbejdet med at tætné vinduerne og sætte nyt glas i, hvor det er tiltrængt. Vi håber på et positivt svar. Kirkens flotte kvadre er blevet skånsomt rensset for tjære og kalk, og de vil fremover stå i natur i muren. Gå en tur forbi kirken en dag og se hvor pænt det hele er blevet.



Sogneudflugten den 18. juni

Vi kørte fra graverhuset i strålende sol, og det var det hele dagen, fantastisk at vi også kunne prøve det.

Ad små veje kørte vi til Egebjerg Mølle, og spiste vores medbragte kaffe og rundstykker. Mange var oppe i møllen og nyde den flotte udsigt.

Så gik turen videre mod Svendborg, hvor vi besøgte museet Viebæltegaard, som tidligere var forsøgshjem for Svendborg amt.

Der stod 2 guider klar til at vise os rundt. De fortalte meget levende om, hvordan de fattige kom og var på hjemmet og arbejdede meget hårdt fra morgen til aften.

De var på hjemmet til de fandt arbejde igen, og man måtte kun forlade hjemmet søndag, men det var for at søge arbejde. Hjemmet fungerede indtil 1974.



Turen gik derefter til Vester Skerninge Kro, hvor vi fik en dejlig middag i hyggelige omgivelser.

Næste mål var herregaarden Hvidkilde, hvor greve Christian Ahlefeldt tog imod os.

Han gav os en fantastisk rundvisning i alle de flot restaurerede sale, og holdt et foredrag om gårdens historie og om, hvordan Tyskerne besatte gården under 2. verdenskrig.

Der blev også fortalt om gårdens drift, og om restaureringen. Vi sluttede med en tur rundt i parken.

Så måtte vi hurtigt til Svendborg igen, hvor de på Hotel Ærø var klar med sen eftermiddags kaffe. Derefter var det tiden at vende tilbage til Verninge.

Sogneudflugten bliver i 2018 er det søndag den 27. maj. Læs mere om hvor turen går hen i de næste kirke blade.

Aktivitets udvalget.

Ny i menighedsrådet

Mit navn er Anne Mette Hansen. Jeg er gift med Torben og sammen har vi 2 voksne sønner – Mikkel og Anders.

Jeg stammer fra Glamsbjerg og efter nogle år i Odense havnede jeg i Verninge i 1990. Jeg arbejder som kontorassistent på ostepulverfabrikken Kerry i Glamsbjerg. I min fritid synger jeg i kor. Et større rytmisk sangkor og et lille mere klassisk kor. Jeg har igen årene været i børnehavens forældrebestyrelse, SFO-råd og spejdernes grupperåd og har ligesom været med, hvor børnene var. Nu er de så store, at jeg kan få lov til det jeg selv synes er interessant – og her var menighedsrådet så.

Menighedsrådsarbejdet er spændende. På første konstituerende møde i november fik vi fordelt de forskellige poster i rådet. Vi er ikke flere valgte medlemmer end der er en post til alle. Jeg blev kasserer. Det er ikke noget jeg har arbejdet med før, men da der er en ekstern forretningsfører tilknyttet, der tager sig af bogføring og regnskaber, turde jeg godt sige ja til det. Mit arbejde består så i at modtage fakturaer, godkende og videresende og ellers være med til budgetmøder og regnskabsfremlæggelse. Man lærer noget hele tiden og man kan hurtigt bruge mange timer på det.

Under menighedsrådet er der en del udvalg: aktivitetsudvalg, kirke- og præstegårdsudvalg, bladudvalg og IT udvalg. Jeg blev en del af

kirke- og præstegårdsudvalget og har været med til at gennemgå præstegård, kirke og kirkegård for at se hvilke projekter/renoveringer der er påtrængende.

Jeg kan godt lide at komme i kirke, men har som de fleste andre tidligere mest været det til jul, barnedåb, konfirmationer, julekoncerter, spejdernes nytårsparade osv. hvor fællesskabet omkring den kirkelige handling har været meget tydeligt. Efter jeg er kommet i menighedsrådet bestræber jeg mig på at komme en gang om måneden, og det er også lykkedes de fleste måneder. Jeg synes det er en dejlig time, med mulighed for at sidde lidt i sine egne tanker, syng salmer og høre præstens altid relevante prædiken. Jeg kan godt lide at syng, men kan godt mærke, at jeg måske kommer lidt for sjældent, da der ofte er salmer jeg ikke kender. Mine 2 drenge og mand er døbt og konfirmeret i Verninge Kirke – og min mand og jeg blev gift her. Jeg synes vi har en flot kirke, og jeg kan godt være lidt stolt af, at det er en gammel kirke og den historie den har med sig. Vi skal passe på den og engagere os i den, så vi også har et sted for vores efterkommere at samles og finde fællesskab.



Døbte

Malia Mackenzie Kingo, Tommerup
Maite Erbs, Dyrup
Anna Kastanie Rasmussen, Verninge
Mike Stjernegaard Holm, Glamsbjerg

Viede

Sabrina og Ronni Kingo
Stine Zenia og Niels Stjernegaard Holm

Bisatte

Bent Thorkild Knudsen, Langsted
Anni Bodholdt Jensen, Langsted
Svend Aage Bendt Hansen, Assens. (Tidl. Vernige)

Martin Luther

I år fejrer vi reformationen, der som bekendt begyndte da munken og præsten Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren den 31 oktober 1517

Det har været fejret på mange måder ud over det ganske land, i Assens Provsti har vi haft "Reformations-maraton, med besøg i alle provstiest kirker og hvor vi kom igennem alle artikler i den Augsburgske bekendelse, den lutherske kirkes bekendelse.

Skulle der nu sidde nogen derude og tænke hvem var Luther og hvad var det alt sammen, så har jeg lavet en lille sammenfatning her i anledning af jubilæet.

Martin Luther bliver født den 10. november 1483 i Eisleben i Tyskland. Hans forældre var Hans og Margrethe Luther. Som ung mand begynder Martin at studere jura på universitetet i Erfurt. Martin Luther har kun studeret jura et par måneder, da han en aften bliver fanget i et heftigt uvejr. Tanken om at skulle dø uden at have gjort sig fortjent til en plads i himlen gør ham skrækslagen. Han falder på knæ, beder til Sankt Anna og lover at blive munk, hvis han slipper fra uvejret i live. Få uger efter dropper han jurastudiet og bliver medlem af præsteordenen Augustiner-eremitterne.

I klosteret knokler Martin Luther hårdt for at opfylde alle munkeløfterne. Han bliver præst, studerer teologi og ansættes som professor ved universitetet i Wittenberg. Men ligemeget hvor hårdt han prøver føler han ikke at han har Guds kærlighed. Han er kort sagt i dyb tros-anfægtelse, sikker på at Guds dom vil ramme ham.

Luther fordyber sig fortvivlet i Biblen, og det begynder at gå op for ham, at menneskets frelse ikke afhænger af, hvad det selv udretter men alene af Guds nåde. Denne erkendelse gør munkelivet mere meningsfuld for ham, men får afgørende betydning for bruddet med den katolske kirke, der jo har fundet en enorm indtægtskilde i afladsbreve. Den store Peterskirke i Rom er faktisk langt hen af vejen betalt med penge fra aflad

Dette strider jo imod den erkendelse Luther er nået frem til og i efteråret 1517 skriver Martin Luther sine 95 teser imod afladen og de bliver

opslået på døren til slotskirken i Wittenberg. Teserne bliver hurtigt spredt over det meste af Tyskland på grund af den nye bogtrykkerkunst. Teserne vækker straks røre i Rom, og snart indledes en kætterproces mod Luther. I 1520 udsteder paven en bandbulle, hvor han giver Luther 60 dage til at tilbagekalde teserne, og ellers vil han blive smidt ud af kirken. Luther svarer ved at brænde bullen offentligt og et halvt år senere bandlyser paven ham af den katolske kirke.

Derfra kan man sige at det gik slag i slag. Luther er en vigtig del af det nye universitet i Wittenberg og Luther står derfor direkte under Kurfysten af Sachsens beskyttelse. Han vil nødigt miste sin nu berømte professor. Luther må i en periode efter kirkemødet i Worms gemme sig på Wartburg hvor han så får lejlighed til at oversætte Bibelen til tysk, sådan at menigmand selv kan læse Bibelen.

Og efter bondeopstand og borgerkrig mellem de forskellige tyske kurfyrstendømmer i det store kejserrige, der sluttede med freden i Augsburg i 1555, blev det sådan at i delstater hvor kurfyrsten var romersk-katolsk blev alle han undersætter det også, mens de protestantiske kur-fyrste og deres fyrstendømmer havde lov til at holde sig den den augsburske bekendelse, som Luthers kollega og ven Melanhton have forfattet og endelig redigeret og fået vedtaget i 1540.

Fra da af var verden, i hvert fald ikke vores del af verden den samme. Luthers reformation forandred landkortet for altid. Der er mange der mener at moderne tanker om frihed og demokrati stamme fra Luther. Det ved jeg nu ikke. Men han indførte begyndelsen på trosfrihed. At ethvert menneske kan tro på Gud efter egen overbevisning. I begyndelsen havde andre trosretninger ikke samme privilegier som den lutherske. Men den tanke at man selv kunne studere og selv finde frem til sin egen tro begyndte for alvor med Luthers tanker.

Babysalmesang

Babysalmesang er et musikalsk og rytmisk tilbud til de mindste børn og deres forældre eller en anden voksen. Babysalmesang er blevet et populært tilbud i Folkekirken. Næsten en fjerdedel af en årgang går til babysalmesang, viser et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, og nu kommer muligheden til Verninge.

Hvordan foregår det?

Babysalmesangsholdet mødes hver fredag formiddag i løbet af efteråret, fra begyndelsen af september, til begyndelsen af november. Her synger vi salmer og leger sanglege med børnene. Her vil vi blæse sæbebobler, danse og spille på instrumenter for børnene, så de oplever kirkerummet og den danske salmeskat med alle sanser.

Babysalmesangen vil blive tilrettelagt og ledet af vores konservatorie-uddannende sanger og musikpædagog Julie Elbrønd Strange der selv netop er kommet tilbage fra Barsel og er fyldt med ideer og inspiraton og som mestrer forskellige instrumenter, så det bliver ikke kedeligt.

Kære konfirmandelever og -forældre

Ønsker du at blive konfirmeret i Verninge Kirke og derfor følge konfirmandforberedelsen i Verninge Præstegård, skal du henvende dig til Sognepræst Niels Lysebjerg. Det kan du med fordel gøre den 30. august sammen med din mor og/eller far i Verninge Kirke 30. august kl. 19.00, hvor der er indskrivning og præsentation af undervisningen og hvor der vil være mulighed for at få svar på forskellige spørgsmål man måtte have. Er du forhindret den 30. august, tager du blot kontakt til præsten. Det er aldrig for sent!

Undervisningen kommer til at foregå i Verninge Præstegaard og der vil blive oprettet 2 hold, et om onsdagen og et om torsdagen, af hensyn til de forskellige skolers skema-planlægning. Alle vil dog blive konfirmeret samme søndag, søndag den 6. maj 2018 i Verninge Kirke.

Det foregår i Verninge Kirkes utroligt smukke rum hvor der naturligvis er gjort plads med tæpper og måtter.

Vi håber rigtig mange vil tage imod tilbuddet. Det er naturligvis gratis at deltage og man behøver ikke være der hver gang, men vi vil rigtig gerne have hvis I vil tilmelde jer, så vi har et overblik over hvor mange der kommer.

Tilmeldingsfrist er fredag den 1. september og vi begynder fredag den 8. september kl 10.00 og mødes alle fredage undtagen 20. oktober (efterårsferie/uge 42) til og med den 3. november kl 10.00

Venligst tilmeldning til Julie Elbrønd Strange på strange7224@hotmail.com



Undervisningen bliver fra 7.45-9.15 af hensyn til busforbindelser til Tallerup Skole. Første undervisningsdag bliver den 6. og 7. september

Vel mødt

Hilsen Niels Lysebjerg



Aktiviteter

**Torsdag den 21. september 2017
kl. 19.00**

Tommerup Seniorkor

Tommerup Seniorkor udgøres af 30 ældre sangglade personer, alle bosat i Assens kommune. Koret holdt 20 års jubilæum i 2015, så koret kan rose sig af at være særdeles levedygtigt. Koret afholder sine øve timer i Brylle Sognehus hver fredag. Korleder er Lars Nicolajsen, der ud over at være korleder også er kirkesanger og organist.

Vi synger glade danske sange. Vi har et godt socialt samvær og byder gerne nye sangere velkommen. Hvert år giver koret en række koncerter. Det sker bl.a. i Broholm Kirke, Brylle Kirke, Verninge Kirke, på Sydmarksgården og hos Rådhuskælderens Venner.

**Søndag den 24. september
kl. 10.30**

Høstgudstjeneste i kirken

Efter i nogle år at have afholdt høstgudstjeneste i Hjelmerup er høstgudstjenesten nu tilbage i kirken.

Vi mødes i en smuk og pyntet kirke, og alle både børn og voksne opfordres til at tage noget af deres egen høst med: Et græskar du har dyrket, den smukkeste blomst eller en gren i smukke farver.

Vi skal synge alle de elskede salmer: Vi pløjede og vi såede, Nu falmer skoven trindt om land m.fl.

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en bid brød, og vores kirkesanger Julie Elbrønd Strange vil synge nogle høstviser. Vi håber at rigtig mange vil komme og være med til at gøre dagen festlig.



**Torsdag den 12. oktober kl. 19.00
Foredrag om Dansk Vestindien**

Tre små øer i det Caribiske hav, St Thomas, St Jan og St Crois, hvis samlede areal svarer nogenlunde til Langelands, kom til at spille en stor rolle i Danmarks historie.

Det var fra disse tre små øer Danmark fik sukker og rom. Så meget, at vi kunne reeksportere en stor del af det. Vi nød det gode sukker og den gode rom uden at tænke på, at sorte slaver sled sig til døde for at vi kunne nyde de gode sager.

I 1917 var tropeeventyret slut. Øerne blev solgt til USA. Alt det kan man høre mere om i Verninge Kirke

Rasmus Laursen er foredragsholder.

**Søndag den 29. oktober kl. 10.30
Luthergudstjeneste i Brylle Kirke**

I anledning af at det er 500 år siden at Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg har Brylle og Verninge Sogn besluttet at slå sig sammen om en festlig og mindeværdig Reformations-gudstjeneste.

Ensemblet "Pøbel" vil spille musik som den lød i Wittenberg i 1517 og Sognepræst Dorthe Terp Dahl vil varetage liturgien til formessen, og holde en opbyggelig prædiken i Luthersk ånd. Sognepræst Niels Lysebjerg vil herefter stå for nadvermessen der ligeledes vil følge den Lutherske nadver-vejledning.

Efter gudstjenesten er der en let frokost i Brylle Menighedshus lige ved siden af kirken, og der vil der være yderligere indslag af sang og musik. Håber rigtig mange vil tage del i denne glørværdige dag.

**Søndag den 5. november kl. 19.00
Alle Helgens Aften**

Det er blevet tradition for at man i den danske folkekirke holder Alle Helgens Gudstjeneste.

Dagen udmærker sig ved at der er en særlig stemning i kirken. Alt elektrisk lys er slukket og kirken er oplyst kun af levende lys. De levende lys rummer en pointe. For ligesom lyset fortrænger mørket, fortrænger livet døden.

Fordi Kristus døde for os, og i opstandelsen sejrede over døden, da har vi som er døbt til Kristi fællesskab evigt liv hos Kristus i himlen. Det er det glædelige budskab der er indeholdt i det kristne evangelium. Alle der er døbt, har således del i det evige liv, også dem der allerede er døde.

Vi tænder et lys for hver af dem vi har taget afsked med i løbet af året. Der vil blive sendt personligt brev ud til de nærmeste pårørende, men alle er velkommen denne dag til at mindes og reflektere.

**Mandag den 13. november
Kom og oplev Sigurd Barrett
fortælle "Alt om Luther på 60
minutter"**

Der bliver tre forestillinger – kl. 11, 13 og 17
Tommerup Efterskole, Sortebrovej 17, 5690
Tommerup

Arrangører: Tommerup og Broholm sogne og Tommerup Efterskole i samarbejde med nabo-sogne, skoler og efterskoler i området – samt Assens Kommune.

Sigurd Barrett og tøjdyret Snapper er klar med en helt ny koncertrække for hele familien om Luther. Sigurd fejrer 500-året for reformationen ved sammen med sit orkester at drage landet rundt og fortælle Luthers historie i børnehøjde. Mandag den 13. november kommer de til Tommerup, hvor forestillingerne kl. 11 og 13 bliver for alle børnehave- og skolebørn i området, mens forestillingen kl. 17 er for alle.

Kom og vær med til at fejre reformationsjubilæet i hallen på Tommerup Efterskole med fortælling, sang, musik og teater. Det bliver rigtig festligt, og det er gratis for alle. Dog skal man af pladshensyn rekvirere billetter. De kan fra onsdag den 4. oktober afhentes på kirkekontoret i Tommerup Sognehus, Kirkebjerg 2, hver onsdag og fredag mellem 8 og 13 – og på Tommerup Efterskoles kontor, Sortebrovej 17. Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Tommerup Efterskole på tlf. 64 76 10 12.

Vejledning

Fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse" senest 14 dage efter fødslen. Blanketten findes på borger.dk

Dåb

Der rettes henvendelse til kirkekontoret angående, hvilken dag man ønsker dåb. Barnet bliver ved dåben medlem af folkekirken.

Navngivning

Navngivning anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor forældrene bor/boede, da barnet blev født. Ansøgningen sker via borger.dk

Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen: enten ved dåb eller navngivning.

Vielse

Dato og klokkeslæt for vielsen aftales med kirkekontoret. Brudeparret skal desuden henvende sig på ægteskabskontoret i bopælskommunen, hvor der udstedes en prøvelsesattest, som medbringes sammen med dåbsattester til samtalen med præsten. Denne attest er kun gyldig i fire måneder.

Ved dødsfald

Man er altid velkommen til at kontakte præsterne, når et dødsfald indtræffer. En begravelsesforretning kan være behjælpelig med at ordne dødsanmeldelsen og øvrige praktiske ting. Anmeldelsen skal foretages senest to hverdage efter dødsfaldet.

Tid og sted aftales med den præst, der skal foretage bisættelsen eller begravelsen. Præsterne taler gerne med de pårørende.

Kirkebil

Alle, som har besvær med transporten til og fra Verninge Kirke, kan gratis rekvirere kirkebil til alle gudstjenester.

Kirkebilen, som henter og bringer på adressen, bestilles ved henvendelse til Servicebussen på tlf. 40 28 00 19. Bør bestilles fredage før kl. 12.00.

Kirkebilen er ikke kun et tilbud til gudstjenester, men også til vore øvrige arrangementer.

Kalender

September

- 1. 10.30 Højmesse**
Niels Lysebjerg 1. s.e. trinitatis
- 3. 9.15 Gudstjeneste**
Dorthe Terp Dahl 12. s.e. trinitatis
- 10. 10.30 Højmesse**
Niels Lysebjerg 13. s.e. trinitatis
- 17. 9.15 Gudstjeneste**
Niels Lysebjerg 14. s.e. trinitatis
- 21, 19.00 Tommerup Seniorkor**
Læs mere side 6
- 24. 10.30 Høstgudstjeneste**
Niels Lysebjerg 15. s.e. trinitatis
Læs mere side 6

Oktober

- 1. 9.15 Gudstjeneste**
Niels Lysebjerg 16. s.e. trinitatis
- 8. 10.30 Højmesse**
Niels Lysebjerg 17. s.e. trinitatis
- 12. 19.00 Foredrag om Dansk Vestindien**
Læs mere side 6
- 15. 9.15 Gudstjeneste**
Dorthe Terp Dahl 18. s.e. trinitatis
- 22. 10.30 Højmesse**
Niels Lysebjerg 19. s.e. trinitatis

Kontakt

Sognepræst Niels Lysebjerg

Holmehavegyden 50, 5690 Tommerup
Tlf. : 64 75 11 50, mail: nelh@km.dk
Træffes personligt og på telefon hele ugen,
undtaget mandag.
Bedst mellem 8.00 og 20.00
Fast kontortid onsdag mellem 10.00 og 12.00

Graver Peder Bonde

Tlf. 64 75 28 33,
mail: graveren@verningekirke.dk
Træffes hele ugen undtaget mandag.
Bedst mellem 8.00 og 15.00

Formand Ellen Charlotte Margrethe Warring

Fuglekildevej 25, 5690 Tommerup
Tlf: 64 75 24 24, mail: ecmw@odense.dk

29. 10.30 Luthergudstjeneste

Læs mere side 6

November

- 5. 19.00 Aftengudstjeneste**
Niels Lysebjerg Alle helgens dag
Læs mere side 6
- 12. 9.15 Gudstjeneste**
Dorthe Terp Dahl 22. s.e. trinitatis
- 13. Alt om Luther**
Læs mere side 7
- 19. 10.30 Højmesse**
Niels Lysebjerg 23. s.e. trinitatis
- 26. 9.15 Gudstjeneste**
Niels Lysebjerg Sidste s. i kirkeåret

December

- 3. 10.30 Højmesse**
Niels Lysebjerg 1. søndag i advent
- 10. 9.15 Gudstjeneste**
Niels Lysebjerg 2. søndag i advent
- 13. 17.00 Luciagudstjeneste**
Niels Lysebjerg 13. dec Lucia
- 17. 10.30 Gudstjeneste**
Dorthe Terp Dahl 3. søndag i advent

Kirkeværge Hanne Kirsten Hansen

Hesselhoved 4, 5690 Tommerup
Tlf. 64 75 18 13, mail: moeller.4@nypost.dk

Redaktør kirkebladet Janni Malmos Nørgaard

Odensevej 57, 5690 Tommerup, Tlf. 30 27 88 53,
mail: janninorgaard@hotmail.com

Kirkebil

Husk kirkebil til gudstjenester og til vore øvrige
arrangementer. Bør bestilles fredage før kl. 12.00.
Ring til Servicebussen på 40 28 00 19