



Ny i menighedsrådet,
side 3.

Kære konfirmander,
side 4.

Sogneudflugten,
endnu ledige pladser,
side 7.



Sommer 2017
26. årgang nr. 3

Verninge Sogn





Døbte

Zoi Tina Lykke Jørgensen
Arn August Kragh Nørregaard
Valdemar Vorgod Lange
Cecilie Lillegaard Jensen
Malte Larsen

Bisatte

Karen Lene Veel Møller, Assens (tidl. Verninge)
Jens Peter Sørensen, Nevers

Forside foto: Claus Larsen - IT Solutions, www.clauslarsen.dk

Ny i menighedsrådet

Mit navn er Janni Malmos Nørgaard, Jeg er gift med Klaus og sammen har vi Sofie på 9 år og Simon på 5. Jeg er født og opvokset i Vojens i Sønderjylland og efter et par år i udlandet tog jeg til Fyn for at læse til ergoterapeut og så blev jeg hængene.

Da der i efteråret var valg til menighedsrådet, overvejede jeg længe om jeg skulle stille op. Jeg har før siddet i forskellige bestyrelser og ved at det er et stort arbejde. Men jeg holder af at komme i kirken, jeg må indrømme at det mest er til højtider og når der sker noget lidt ekstraordinært, og på den måde tænker jeg at jeg nok repræsenterer flere af vor tids kirkegængere. Derfor valgte jeg at stille op. Det er jo ingen hemmelighed at der på ingen måde kan tales om kampvalg, faktisk var det lidt vanskeligt at finde kandidater til menighedsrådet – og hvorfor egentligt det?

Vi er et lille sogn, vi har så mange utrolig spændende foreninger og bestyrelser og projekter. Flere af os der bor i Verninge og omegn er allerede involverede i flere områder og det er vigtigt at huske at det skal være lysten der driver værket når vi taler om frivillighed. Per definition kan du ikke tvinge nogen til at være frivillig!

Jeg er ikke skuffet over at der ikke var flere der gerne ville i menighedsrådet – jeg er meget taknemmelig for at der var nok til at beholde rådet, og samtidig nok til at deltage i alle de andre aktiviteter der findes i Verninge sogn. Det er sådan vi bliver ved med at lokke familier til vores skønne små byer.

Men tilbage til arbejdet i menighedsrådet... som sagt vidste jeg godt at det ville blive et stort arbejde, det er noget man virkelig skal engagere sig i og så skulle jeg lære en ny verden at kende. For hvad var nu provstiet i forhold til stiftet? og hvad var det nu lige at en reformatjonsmaraton indeholdt? Og hvad laver en kontaktperson eller en kirkeværge? Men jeg må indrømme, at jeg efter blot 5 måneder i rådet sidder med en kæmpe respekt for dem der har siddet her før mig og dem der stadig sidder her. Her drøftes alt fra restaureringen af kirken, hvilket lydanlæg der er behov for - til hvilken varmekilde der er mest gunstig til præstegården

eller hvordan vi tiltrækker flere til gudstjenesterne. Store og små spørgsmål bliver drøftet og taget stilling til, og nogen gange føles det som om der er uendeligt lang til Gud og troen. Det minder mest om en forretning eller virksomhed der skal køre rundt, med

økonomi, medarbejdere og den daglige drift. Det kan godt blive lidt langhåret... men når jeg så kommer til fastelavns-gudstjeneste eller julekoncert så er det tydeligt at menighedsrådet er en del af fundamentet for netop vores kirke og de aktiviteter vi ønsker os i vores sogn. Det er jo her at vi som sognebørn kan få indflydelse på det vi ønsker skal ske i kirken, og derfor er det så vigtigt at gode idéer, ris og ros videregives til rådet så vi kan blive ved med at have en kirke som vi sætter pris på.



Kære konfirmander

Når jeg står og ser ud over Jer dejlige mennesker så tænker jeg at det har i lært noget ganske særligt nemlig fællesskab i det forløbne skoleår. I er i hvert fald blevet bedre venner end i var da i begyndte. Eller sådan har det i hvert fald virket på mig. Da I begyndte at komme nede i præstegården sad i tavse og lidt forskræmte og svarede tøvende på mine ikke altid lige nemme spørgsmål. Det var som om i sad og vogtede lidt på hinanden og der var i hvert fald ikke nogen der skulle komme til at sige noget de andre syntes lød dumt. Og det er jo det værste der kan ske for en teenager. Spørg en hvilken som helst forælder til teenager om ikke det ikke ind i mellem lyder: "Altså mor! Du er max pinlig!" Eller "Far! Helt ærligt!"

Det er helt naturligt. Og sådan var i så vidt jeg kunne se også i begyndelsen af skoleåret.

Jeg har helt sikkert også været max pinlig ind i mellem, men jeg er blevet så gammel at jeg er ligeglad. Jeg ved efterhånden hvem jeg selv er og hvad jeg står for og bekymrer mig meget lidt om hvorvidt jeg er "pinlig" Men det er jo nemt nok at sige til Jer der står overfor den største udfordring den største opgave i Jeres liv, nemlig at gå fra barn til voksen og slippe nogenlunde helaskindet fra det. Med det at blive voksen følger et ansvar. Et ansvar der begynder nu, og stiger gradvist. Alt imens i skal ud at finde ud af hvem i er og hvad i er gode til.

Men at være ung i dag er ikke blevet lettere. En gang måtte de fleste arbejde hårdt og kun få fik muligheden for at studere. I dag er det som om det er omvendt. Nu skal vi alle pinedød have en uddannelse og helst en akademisk uddannelse og den skal helst være overstået inden den bliver begyndt. Og der ikke megen plads til fejltrin. Og man skal helst studere det som der er arbejde i. Hvilket er helt sort. For det går op og ned i alle faggrupper og nye kommer til som følge af den rivende udvikling vi står i.

Kort sagt. I skal gå jeres egen vej. Der er ingen der kan gå den for jer. Og i skal finde den styrke i jer at I tør definere jer selv, altså sætte jer ud over samfundet og jeres forældres og jeres kammeraters forventninger og normer, uden at glemme fællesskabet. I skal huske at Jesus si-

ger elsk din næste som dig selv. Netop som dig selv. Man skal nemlig også huske at have selvtillid og selvværd. Og i grunden kan man ikke være noget for nogen uden at være noget i sig selv, for sig selv. Men samtidig skal man huske at man er en del af et fællesskab passe på med ikke at blive selvoptaget. Det er en svær balance.

Og der er det jeg er fuld af fortrøstning for jeg føler at jeg har oplevet en udvikling blandt jer konfirmander. Som sagt, da i kom, var i tilbageholdende. Lidt trykkede. Det har ændret sig. Ikke mindst på den i hvert fald for mig muntre tur til Roskilde. Der virkede i frie og glade. Og nysgerrige. Jeg bilder ikke mig selv ind at jeg har noget at gøre med det, i er nok bare vokset, blevet et år ældre og lidt klogere.

En smuk og vigtig ting at tage med jer, nu hvor i skal ud og gå den vej ingen kan gå for jer. Men i skal vide at der er en der går den med jer. Det er Kristus, som altid vil være der og gennem jeres tro i jeres hjerte giver jer retningen, vise jer vejen lyse i mørket. Hver gang sporet forsvinder og i føler jer fortabte vil han være lige i nærheden. Og tro mig, der vil komme dage hvor i vil føle jer fortabte. Da er det tiden at sige den bøn i har lært til jeres konfirmationsforberedelse, den bøn vi har fra Kristus selv, Fadervor og når i siger den, så åbner jeres hjerte for Kristus, der der vil indgyde jer den tillid der skal til for at turde favne endnu en dag og gå endnu en dagsmarch ud af livets stenede vej

Kort sagt. Gå med Gud!



Konfirmander 2017



Aktiviteter

13 rigtige

Den 25. april, havde vi det rytmiske sangkor 13 rigtige i Verninge Kirke. Det var en rigtig god oplevelse, med Beatles sange, jazz og folke-musik. En dynamisk leder Karen Mose, som fik sangglæden frem i hele koret. Der var desværre ikke så mange, der fik den gode oplevelse, da der var andet arrangement i byen samme aften.



Kirkebladet

Kirkebladet er nyheder fra menighedsrådet og kirken. Det er også beskrivelser af aktiviteter der har været – generelle informationer - vigtige datoer m.m.

Det er vigtigt for os at kirkebladet er relevant. Så hvis du har idéer til indhold eller billeder, nye som gamle, eller hvis du har deltaget i et arrangement i kirken, så vil vi sætte stor pris på et par ord om det.

Du kan altid skrive til Janni Malmos Nørgaard på janninorgaard@hotmail.com eller ringe på 30 27 88 53.

Højmessen forklaret

Stor Bededag holdt Niels Lysebjerg en gang-ske særlig gudstjeneste. Og med titlen "Højmes-sen forklaret" var der lagt op til, at få svar på alle de spørgsmål menigheden kunne have om de mange elementer i de kirkelige handlinger. Jeg var i kirke med mine forældre og min svigermor - og vi var enige om, at de ting vi havde lært under konfirmationsforberedelsen, måske nok lå så langt tilbage, at vi godt kunne tåle, at få det genopfrisket. Indrømmet var det måske mest mig der havde svært ved at huske, hvornår vi skal rejse os? hvad det betyder når præsten står med ryggen til? og hvem er det nu der vælger salmerne og er det helt vilkårligt eller er der en dybere mening med valgene?

Niels holdt et nærværende og yderst spændende foredrag om gudstjenestens historie og ritualer. Og jeg fik svar på både mine små mere tekniske spørgsmål og de mere grundlæggende. For eksempel var jeg ikke klar over at den kristne gudstjeneste allerede begyndte i oldtiden med fejring af nadveren, og selvom gudstjenesten først bliver ensartet i 1685 hvor kirkeritualet bliver revideret – så har vi faktisk haft en version af nutidens gudstjeneste i al den tid. Det er ikke noget at sige til at vi føler det højtideligt og stemningsfuldt at være i kirken og tage del i gudstjenesten.

Efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål og som afslutning var der en kop kaffe og småkage.



Aktiviteter

Søndag den 18. juni Sogneudflugten 2017

Turen går i år til det smukke Svendborg og omegn.

Vi kører fra graverhuset i Verninge kl. 8.00, holder ind på en rastepads, hvor vi får kaffe og rundstykker.

Så går turen videre til Svendborg til forsøgshjemmet Viebæltegaard, hvor vi får rundvisning. Viebæltegård, er i dag museum, men indtil 1974 var arbejdsanstalt og fattiggård for Svendborg Amt. Vi vil blive guidede rundt i bygningerne fra 1872, og høre om nogle af de skæbner, der som fattiglemmer levede her. Mænd og kvinder var skarpt adskilte, og det var ikke tilladt at forlade anstalten. Først i 1961 blev det frivilligt at opholde sig på Viebæltegård.

Middagsmaden indtager vi på den smukke bindingsværkskro i Vester Skerninge, hvor vi får en 2 retters menu.

Herfra går turen til herregården Hvidkilde, hvor Greve Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn vil fortælle om Hvidkildes historie og om driften af godset i dag.

Turen går videre til Egense Kirke, hvor vi skal høre om kirkens historie. Kirken er blevet sat i stand i de senere år.

Vi slutter med kaffe på havnen i Svendborg på Hotel Ærø.

Turen koster 450,00 kr pr person al entre og mad er med i prisen.

Vi opkræver pengene i bussen.

Tilmelding til Hanne Kirsten tlf. 64 75 18 15 eller mobil 28 57 45 46.



Vejledning

Fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse" senest 14 dage efter fødslen. Blanketten findes på borger.dk

Dåb

Der rettes henvendelse til kirkekontoret angående, hvilken dag man ønsker dåb. Barnet bliver ved dåben medlem af folkekirken.

Navngivning

Navngivning anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor forældrene bor/boede, da barnet blev født. Ansøgningen sker via borger.dk

Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen: enten ved dåb eller navngivning.

Vielse

Dato og klokkeslæt for vielsen aftales med kirkekontoret. Brudeparret skal desuden henvende sig på ægteskabskontoret i bopælskommunen, hvor der udstedes en prøvelsesattest, som medbringes sammen med dåbsattester til samtalen med præsten. Denne attest er kun gyldig i fire måneder.

Ved dødsfald

Man er altid velkommen til at kontakte præsterne, når et dødsfald indtræffer. En begravelsesforretning kan være behjælpelig med at ordne dødsanmeldelsen og øvrige praktiske ting. Anmeldelsen skal foretages senest to hverdage efter dødsfaldet.

Tid og sted aftales med den præst, der skal foretage bisættelsen eller begravelsen. Præsterne taler gerne med de pårørende.

Kirkebil

Alle, som har besvær med transporten til og fra Verninge Kirke, kan gratis rekvirere kirkebil til alle gudstjenester.

Kirkebilen, som henter og bringer på adressen, bestilles ved henvendelse til Servicebussen på tlf. 64 75 19 19. Bør bestilles fredage før kl. 12.00.

Kirkebilen er ikke kun et tilbud til gudstjenester, men også til vore øvrige arrangementer.

Kalender

Juni

4. 10.30 **Pinsehøjmesse**
Niels Lysebjerg Pinsedag
5. 9.15 **Gudstjeneste**
Dorthe Terp Dahl 2. pinsedag
11. 9.15 **Gudstjeneste**
Dorthe Terp Dahl Trinitatis søndag
18. 10.30 **Højmesse**
Niels Lysebjerg 1. s. e. trinitatis
25. 9.15 **Gudstjeneste**
Niels Lysebjerg 2. s. e. trinitatis

Juli

2. 10.30 **Højmesse**
Niels Lysebjerg 3. s. e. trinitatis
9. 9.15 **Gudstjeneste**
Dorthe Terp Dahl 4. s. e. trinitatis
16. 10.30 **Højmesse**
Dorthe Terp Dahl 5. s. e. trinitatis
23. 9.15 **Gudstjeneste**
Niels Lysebjerg 6. s. e. trinitatis
30. 10.30 **Højmesse**
Niels Lysebjerg 7. s. e. trinitatis

Kontakt

Sognepræst Niels Lysebjerg

Holmehavegyden 50, 5690 Tommerup
Tlf. : 64 75 11 50, mail: nelh@km.dk
Træffes personligt og på telefon hele ugen,
undtaget mandag.
Bedst mellem 8.00 og 20.00
Fast kontortid onsdag mellem 10.00 og 12.00

Graver Peder Bonde

Tlf. 64 75 28 33,
mail: graveren@verningekirke.dk
Træffes hele ugen undtaget mandag.
Bedst mellem 8.00 og 15.00

Organist Ingalena Jensen

Tlf. 20 54 68 14, mail: jingalena@yahoo.dk

August

6. 9.15 **Gudstjeneste**
Niels Lysebjerg 8. s. e. trinitatis
13. 10.30 **Højmesse**
Niels Lysebjerg 9. s. e. trinitatis
20. 9.15 **Gudstjeneste**
Dorthe Terp Dahl 10. s. e. trinitatis
27. 10.30 **Højmesse**
Niels Lysebjerg 11. s. e. trinitatis

September

3. 9.15 **Gudstjeneste**
Dorthe Terp Dahl 12. s. e. trinitatis
10. 10.30 **Højmesse**
Niels Lysebjerg 13. s. e. trinitatis
17. 9.15 **Gudstjeneste**
Niels Lysebjerg 14. s. e. trinitatis
24. 10.30 **Høst-Gudstjeneste**
Niels Lysebjerg 15. s. e. trinitatis

Formand Ellen Charlotte Margrethe Warring

Fuglekildevej 25, 5690 Tommerup
Tlf: 64 75 24 24, mail: ecmw@odense.dk

Kirkeværge Hanne Kirsten Hansen

Hesselhoved 4, 5690 Tommerup
Tlf. 64 75 18 13, mail: moeller.4@nypost.dk

Redaktør kirkebladet Janni Malmos Nørgaard

Odensevej 57, 5690 Tommerup, Tlf. 30 27 88 53,
mail: janninorgaard@hotmail.com

Kirkebil

Husk kirkebil til gudstjenester og til vore øvrige
arrangementer. Bør bestilles fredage før kl. 12.00.
Ring til Servicebussen på 64 75 19 19