



Velkommen, side 2.

Ære være deres
minde, side 3.

Fanø, side 4.

Babysalmesang,
side 5.

Musik og sang, side 6.

Høstgudstjeneste,
side 7.

Sommer 2015
24. årgang nr. 3



Verninge Sogn



Endelig tilladelse

Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet skal kirken sokkelparti gennemgå en nødvendig restaurering. I sådan en sag skal både Den kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet høres. I første omgang blev det af arkitekt Krogh Madsen foreslåede projekt afslået, både af Nationalmuseet og af Den kgl. Bygningsinspektør, så det var en ommer. Der er nu udarbejdet et nyt og mere skånsomt projekt, og dette er nu godkendt både af Stiftsøvrigheden, Nationalmuseet og Bygningsinspektøren. Menighedsrådet håber derfor at arbejdet kan gå i gang snarest. Trappen til tårnet er rådden, og den vil blive udskiftet, når sokkelarbejdet er tilendebragt.

Velkommen - Farvel

I februar søgte Menighedsrådet en gravermedhjælper. Vi modtog ca. 60 mange ansøgninger hvoraf rigtig mange var velkvalificerede.

1. april startede Kenneth Engager Askholm som gravermedhjælper og er nu i fuld gang på kirkegården sammen med graver Peder Bonde.

Sidst i april sagde vi farvel til Julie Strange som fra december har været vikar for vores kirkesanger Marie Louise Therkildsen Odgaard. Velkommen tilbage til Louise, som har afsluttet sin barsel.



Fotograf Triers Atalier Glamsbjerg

Ære være deres minde

Nu har jeg snart været præst her i Verninge i 9 år, og jeg troede, at jeg efterhånden havde vænnet mig til bisættelser og begravelser. Måske vænner man sig aldrig til den slags, dertil er livet og døden alt for stort, og sådan bør det vel også være.

Man tænker, at nogle begravelser bør være nemmere end andre.

Nogle giver i hvert fald mere mening end andre. Det vil sige, det er livet, der giver mening, og når den afdøde er en der har levet et langt godt og stærkt liv, da er det som om, at det giver en eller anden mening, at det nu er forbi.

For alt levende har jo en begyndelse og en slutning, og sådan må det vel også være for os.

Men at man har levet et langt og godt liv gør ikke nødvendigvis døden lettere. Slet ikke for de der mister en kær ven, en elsket mor eller far eller bedsteforældre. Da er døden altid et tab, altid en sorg, og ofte er den mest umiddelbare trøst, at ens kære nu har fred. Fred for den sygdom og de smerter der gik forud. Men sorgen og savnet er der stadig.

Når nogen dør inden de kommer til ende med livet, når børnene endnu ikke er voksne, og der stadig er en gerning at gøre, et liv der skal leves, oplevelser der venter og mennesker omkring en der er afhængige af den omsorg og kærlighed man deler, da bliver døden meningsløs, da bliver døden en dybt sort mørke, hvor man kan miste ikke bare sin kære, men også sig selv.

Der er også dem, der ikke nåede at leve helt så stærkt og fuldt, som de måske havde kunnet. Der er dem, der af den ene eller anden grund bar en smerte, et uvenskab med sig, og som man aldrig nåede at sone sig med, inden det var for sent. Også her er døden så meningsløs og så smertefuld, - for den forsoning man inderst inde længtes efter, er nu uden for rækkevidde. - I hvert fald i dette liv.

På en måde er døden altid meningsløs, selv om man prøver at give døden en mening.

Det er ikke døden, der giver mening, det er livet. Og af en eller anden grund er det som om, at det er nemmere at tage afsked med et liv, der blev levet fuldt ud. - Ikke at det derved er nemt.

Blot en lille smule nemmere!

Ja, livet giver mening

Hver gang jeg har en begravelse eller bisættelse, så fornemmer jeg det liv der var!

Jeg tænker hver gang, at det er vigtigt, at vi alle husker at leve så godt, som vi kan. For vi har kun denne ene chance. Når døden kalder os hjem, er det slut. Selv hvis døden indhenter os før tid, da er det bedre at kunne sige, at man dog nåede noget. - Noget vigtigt! Det er ikke så vigtigt, om man når at bestige Mount Everest eller dykker med delfiner el. lign.

Det vigtige er, at man husker at mærke livet lige der, hvor man er. At man evner at tage imod og dele den kærlighed, der gives en, og hvis man synes, man er ensom, så selv opsøge kærligheden og fællesskabet. Da lever man livet fuldt og helt. Ja, der forvalter man det pund, man er givet. For livet er en gave fra Gud. Udtrykket om at forvalte sit pund stammer fra den lignelse, Jesus fortæller om tre tjenerne, der af deres herre fik tre forskellige beløb. En af tjenerne kun fik 1 mønt. Et billede på at vi alle sammen ikke er lige heldigt stillede. Ja, det kan nemt synes, at andre har mere held, større rigdom og mere kærlighed. Det betyder ikke, at man skal ligne den utilfredse tjener, - der blot gemte sin mønt i et træ, så han kunne aflevere den tilbage, - og blot lader sit liv henslæbe. For ligesom tjenerne skulle betale lånene tilbage, skal vi aflevere vores liv igen. Og da kan vi vælge, om vi vil nå at udrette noget med vores liv, leve, opleve, kæmpe og elske, præcis som Gud egentlig forventer, eller blot lade tiden gå.

Vi, der er kristne, stoler jo på, at døden kun er en overgang til det evige liv. Her skal vi forsones med Gud og med hinanden. Men at vi har paradiset i pant betyder ikke, at dette liv på jorden ikke er vigtigt. Det er det. Og det skal leves fuldt og helt, for det skylder vi den, der har givet os det.

Sådan tænker jeg tit, når jeg hører den afdøde kæres fortælle om det liv, og den kærlighed de var en del af, eller som de savnede. Og jeg lægger mærke til, at der altid har været et liv, der indeholdt noget stort, noget smukt og noget ganske værdifuldt, som man aldrig får tilbage i dette liv, men som alligevel lever videre i mindet og i håbet om gensynet i opstandelsen og i fortrøstningen om, at de alle nu har del i Guds nåde og Guds fred

Ære være deres minde. Og Guds fred til dem alle.

Fanø

Fanø er en langstrakt sandø på ca. 56 kvadratkilometer. Ca. 3.300 indbyggere med en fordeling på ca. 2.600 i Nordby by, hvor havnen er, og hvor Fenja og Menja sejler i pendulfart mellem Nordby og Esbjerg.

I april 2005 blev det vedtaget, at Fanø Kommune - som flere andre øer - skulle bevares som en selvstændig kommune. Fanø har igennem historien været præget af søfart, men domineres i dag hovedsagelig af turisme. Lokalbefolkningen ernærer sig mest ved turisterhvervet eller tager færgen til Esbjerg for at arbejde der.

Turistattraktionerne er især stranden og naturen, med udflugter til Vadehavet som noget ganske særligt. Fanø står ikke tilbage for det kulinariske eller det kulturelle. - Der er gode muligheder for at finde rav. Der er gamle tyskerbunkere, som man kan se med og uden guide. Der er også et rigt dyreliv, bl.a. vilde kaniner. Fanø er en del af Nationalpark Vadehavet.

Kort sagt: Fanø er Vesterhav, strand, og store naturoplevelser. Rav, drager, sæler, østers, kitebuggy m.m. Ferie for børnefamilier, naturelskere, livsnydere og aktive sportsfolk. Kultur med gallerier, kunstmuseum, og de kulturhistoriske landsbyer:

Nordby med en kirke fra 1786 og Sønderho med en kirke fra 1782.

På stranden mellem Fanø Bad og Sønderho må man køre i bil med en hastighed på 30 km, og der er livlig trafik.

Af specielle retter på Fanø kan nævnes:

Bakskuld (Ising som er saltet og vindtørret, måske røget)

Kas (Vælling af vand, byggryn med grønt i og måske saltet flæsk)

Fanø-kringle (dog rimelig almindelig kringle men med kanel og valnille i dejen)

Fanø-smørrebrød (som er noget helt specielt)



Fanø, o Fanø, o hvor du er skøn,

hvid er din strandbred, din bølge så grøn.
Hvor er de klitter, og hvor er de skær,
hvor er det flyvesand hvid're end her.

Ser vi til fuglen, som rejste hvert år,
kom dog tilbage hver eneste vår,
mon den det gjorde, om ikke dens lyst
drog den dog helst til vor sandede kyst.

Fanø, o Fanø, o hvor du er skøn,
hvid er din strandbred, din bølge så grøn.
Hjemstavn, o hjemstavn, ja, sikkert jeg tror,
du er den fagreste plet på vor jord.



Der ligger en lille havfødt ø så langt mod vest,
hvor levende klitter fyger hvidt i storm og blæst,
med enge så grønne og brede
med susende granskov og hede.

Dens billed er malet i hvidt og grønt på havblå bund,
men ravgyldne farver føjes til i solfaldsstund.
Og frem bag de lave klitter
små rødmalte huse titter.

Her bydes dig sol og snehvid strand og lune bo
og herligste tumlen i saltfrisk hav og fred og ro.
Med tusinde glæder begavet
er FANØ, - perlen i havet.

Babysalmesang

Et hyggeligt forløb med babysalmesang i Brylle Kirke ved musikpædagog Elsebeth Johansen. Elsebeth var med til at starte babysalmesangen i Danmark og oprette det som kursusform i Løgumkloster.

Forløbet strækker sig om følgende fem tirsdage 2, 9, 16, 23, og 30. juni. Kl. 10.30 - 12.00.

Babysalmesang er musikalske oplevelser og vellyd for små ører. Vi skal synge nogle udvalgte salmer samt børnesange, som er skrevet til de musikalske stunder, I har derhjemme. Det lille barns sanser skal stimuleres, så vi skal blandt andet opleve klokkespil og andre instrumenter i kirkerummet, men stemmen er det centrale element.

Musik skaber glæde og selv helt små børn vil ganske hurtigt kunne genkende de salmer og sanger vi synger. Alle de melodier, vi får ind i øret, vil lagre sig i den musikalske hukommelse, til gavn og glæde for resten af livet. Alle babyer under 12 måneder er velkomne og forløbet er gratis. Der er plads til max. 15 babyer med deres mor/far, og der skal være mindst fem, før holdet oprettes.

Tilmelding til sognepræst Dorthe Terp Dahl, dtd@km.dk. Oplys venligst navn, mailadresse og tlf. nr. på den forælder, der deltager samt barnets fornavn og fødselsdato.

Konfirmandforberedelse

Grundet den nye skolestruktur er der endnu ikke klarhed over hvordan konfirmandundervisningen for det kommende skoleår bliver. Den aftale der fungerede sidste år er af forskellige årsager ikke længere gældende, og provstiet præster og provst ligger stadig i forhandling med skoler og skoleledere samt Assens Byråd om nye lokale aftaler. Samtidig er der udstukket retningslinier fra undervisningsministeren om hvordan man forholder sig til konfirmandundervisning i skoletiden. Retningslinier der ikke er helt klarhed eller enighed om. Derfor kan jeg desværre ikke sige præcist endnu hvornår undervisningen finder sted. Jeg håber, at det bliver som sidste år med undervisning onsdag morgen fra ca. kl. 8.00 til 9.40 afhængig af bussernes køreplan. Da jeg heller ikke ved præcist, hvornår undervisningen begynder er der heller ingen dato for indskrivning, men jeg forventer at det vil blive i september.

Dato for indskrivning vil således blive oplyst i næste nummer af kirkebladet der udkommer omkring 1. september.

Alle der har elever i 6. klasse i år vil modtage en invitation pr. brev i god tid efter sommerferien. Har man et barn der ønsker at følge undervisningen her hos mig, men ikke går på Verringe Skole er man velkommen til at rette henvendelse til mig.



Døbte/fremstillede

Mille Leon Bærentsen, Nevers

Døde

Jytte Sønderby Madsen, Hjelmerup

Svend Aage Nielsen, Fuglekildevej

Heidi Bruus, Glamsbjerg (tidl. Verringe)

Karen Kirsten Hansen (født Buch), Verringe

Aksel Peder Madsen, Sydmarken

Aktiviteter

Musik og sang

"Musik og sang i Verringe kirke" den første torsdag i måneden starter op igen til efteråret. Det sker i timen 19.00 - 20.00

Torsdag den 3. september kl. 19.00 Vores Kvartet

Denne aften byder vi på et band med to lokal-kendte musikere fra Langsted.

Navnet er "Vores Kvartet" og består af Jakob Freud-Magnus (piano), Ole Ras (alt-saxofon), Niels Skovhus (kontrabas), Rie Hougaard (trommer)

"Vores kvartet" er en jazzkvartet, som spiller blues, bossa og ballader og meget andet.

Nogle af de numre, vi spiller, er komponeret af vores pianist Jakob.

Vi er et forholdsvis nyt band, men vi har hver især udfoldet os i mange andre og forskellige musikalske sammenhænge. Vi øver hver uge her i Langsted gamle købmandshus, og vi glæder os til at dele vores musik med jer.



Torsdag den 1. oktober kl. 19.00 Braoinín

Den første torsdag i oktober byder "Musik og sang i Verringe kirke" på irsk folkemusik med gruppe.

Braoinín er et nyt frisk pust på den danske folkemusikscene! Braoinín optræder i mange sammenhænge fra folkklubber til kirkekoncerter. Braoinín er gammelt og nyt i forening!

Vi spiller musik fra Irland og Skotland, og supplerer indimellem med ny musik med afsæt i traditionen - oftest skrevet af gruppens arrangør Carsten Rosenlund. I vores repertoire kan

der også findes enkelte numre fra andre keltiske områder, som Bretagne og Galicien.

Vores instrumentarium er karakteristisk for keltisk musik - og består af: Whistles, irsk harpe, guitar, sang, bodhran (irsk tromme) bones, keyboards, bas og smallpipes (lille, stille sækkepibe).

Vores særkende er et farverigt og afvekslende repertoire, der spænder fra livlig og kraftfuld dansemusik til drømmende, stemningsfulde melodier.

Vores sange er et kapitel for sig, der rummer både stærke traditionelle og nye spændende sange, fra "singer/songwriter" repertoire.

Vores tone, og personlige arrangementer, giver os vores eget unikke lyd billede.

Braoinín er:

Ida Wilno: Irsk harpe

Marie Grønhøj: Irske whistles

Marie Almlund: Keyboards, bas, sang, kalimba

Carsten Rosenlund: Sang, whistles, guitar, smallpipes

Mikael Ebensgaard Jensen: Bodhran, bones



Søndag den 6. september kl. 10.30 Høstgudstjeneste i Hjelmerup

I år gentager vi succesen fra sidste år hvor vi flytter søndagens gudstjeneste ud af kirken og skaber vores eget kirkerum midt i høstens hus, nærmere bestemt i Peter Enggaards lade på hans gård på Hjelmerupvej nr. 20.

Her vil der være stillet op og ikke mindst pyntet op til en ganske særlig gudstjeneste, hvor vi vil kunne takke vores skaber for årets høstudbytte og fejre at høsten er i hus ved en frokost umiddelbart efter gudstjenesten. Og hvilket mere passende sted at holde høstgudstjeneste end lige der midt i høstens hjem, der hvor afgrøderne blev dyrket, der hvor året høst nu ligger trygt i laden og med udsigt ud over de marker, der har givet os disse gaver.

Vi håber rigtig mange vil finde ned til Peter og Lene Enggaard og sammen få en smuk højtidelig og munter dag, der nok vil være lidt ud over det sædvanlige.



Vejledning

Fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse" senest 14 dage efter fødslen. Blanketten findes på borger.dk

Dåb

Der rettes henvendelse til kirkekontoret angående, hvilken dag man ønsker dåb. Barnet bliver ved dåben medlem af folkekirken.

Navngivning

Navngivning anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor forældrene bor/boede, da barnet blev født. Ansøgningen sker via borger.dk

Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen: enten ved dåb eller navngivning.

Vielse

Dato og klokkeslæt for vielsen aftales med kirkekontoret. Brudeparret skal desuden henvende sig på ægteskabskontoret i bopælskommunen, hvor der udstedes en prøvelsesattest, som medbringes sammen med dåbsattester til samtalen med præsten. Denne attest er kun gyldig i fire måneder.

Ved dødsfald

Man er altid velkommen til at kontakte præsterne, når et dødsfald indtræffer. En begravelsesforretning kan være behjælpelig med at ordne dødsanmeldelsen og øvrige praktiske ting. Anmeldelsen skal foretages senest to hverdage efter dødsfaldet.

Tid og sted aftales med den præst, der skal foretage bisættelsen eller begravelsen. Præsterne taler gerne med de pårørende.

Kirkebil

Alle, som har besvær med transporten til og fra Verringe Kirke, kan gratis rekvirere kirkebil til alle gudstjenester.

Kirkebilen, som henter og bringer på adressen, bestilles ved henvendelse til Servicebussen på tlf. 64 75 19 19. Bør bestilles fredage før kl. 12.00.

Kirkebilen er ikke kun et tilbud til gudstjenester, men også til vore øvrige arrangementer.

Kalender

Juni

2. 10.30 **Babysalmesang** **Se side 5**
7. **Sogneudflugt**
11. 19.00 **Menighedsrådsmøde**
14. 10.30 **Højmesse** **2. s. e. trinitatis**
Dorthe Terp Dahl
21. 9.15 **Gudstjeneste** **3. s. e. trinitatis**
Niels Lysebjerg
28. 10.30 **Højmesse** **4. s. e. trinitatis**
Niels Lysebjerg

Juli

5. 9.15 **Gudstjeneste** **5. s. e. trinitatis**
Niels Lysebjerg
12. 10.30 **Højmesse** **6. s. e. trinitatis**
Dorthe Terp Dahl
19. 9.15 **Gudstjeneste** **7. s. e. trinitatis**
Dorthe Terp Dahl
26. 10.30 **Højmesse** **8. s. e. trinitatis**
Dorthe Terp Dahl

August

2. 9.15 **Gudstjeneste** **9. s. e. trinitatis**
Niels Lysebjerg
9. 10.30 **Højmesse** **10. s. e. trinitatis**
Niels Lysebjerg
13. 19.00 **Menighedsrådsmøde**
16. 9.15 **Gudstjeneste** **11. s. e. trinitatis**
Niels Lysebjerg

Kontakt

Sognepræst Niels Lysebjerg

Holmehavegyden 50, 5690 Tommerup
Tlf. : 64 75 11 50, mail: nelh@km.dk
Træffes personligt og på telefon hele ugen,
undtaget mandag.
Bedst mellem 8.00 og 20.00
Fast kontortid onsdag mellem 10.00 og 12.00

Graver Peder Bonde

Tlf. 64 75 28 33,
mail: graveren@verningekirke.dk
Træffes hele ugen undtaget mandag.
Bedst mellem 8.00 og 15.00

Organist Ingalena Jensen

Tlf. 20 54 68 14, mail: jingalena@yahoo.dk

23. 10.30 **Højmesse** **12. s. e. trinitatis**
Niels Lysebjerg
30. 9.15 **Gudstjeneste** **13. s. e. trinitatis**
Dorthe Terp Dahl

September

3. 19.00 **Musik og sang** **Se side 6**
6. 10.30 **Høstgudstjeneste** **14. s. e. trinitatis**
Niels Lysebjerg
10. 19.00 **Menighedsrådsmøde**
13. 9.15 **Gudstjeneste** **15. s. e. trinitatis**
Dorthe Terp Dahl
20. 10.30 **Højmesse** **16. s. e. trinitatis**
Niels Lysebjerg
27. 9.15 **Gudstjeneste** **17. s. e. trinitatis**
Niels Lysebjerg



Formand Klaus Jensen

Neversvej 42, 5690 Tommerup
Tlf: 27 90 21 97, mail: kj-laerkegaard@email.dk

Kirkeværgen Hanne Kirsten Hansen

Hesselhoved 4, 5690 Tommerup
Tlf. 64 75 18 13, mail: moeller.4@nypost.dk

Redaktør af kirkebladet Søren Brander

Solevadvej 6, 5690 Tommerup
Tlf. 64 75 18 48, mail: s@brander.me

Kirkebil

Husk kirkebil til gudstjenester og til vore øvrige arrangementer. Bør bestilles fredage før kl. 12.00.
Ring til Servicebussen på 64 75 19 19