

Verninge Sogn



Nyt fra rådet, side 2
Sogneindsamlingen,
side 3
Cistercienserne og Øm
Kloster, side 4
Sogneudflugt, side 6

20. årgang nr. 2

Forår 2011

Nyt fra menighedsrådet

Når jeg her først i februar måned ser tilbage, er min oplevelse af vinteren, at den begyndte tidligt med sne og frost. Dygtigt var det af gravene, at de havde kontakt med meteorologerne, og derfor var færdige med grandækning af gravene, inden den første sne faldt i november måned sidste år. Et nyt hold konfirmander er nu halvvejs i Deres forberedelse til det at blive konfirmeret den første søndag i maj, i år søndag den 1. maj. Det er sidste skoleår med 7 klasse på Verringe skole. I det næste skoleår afslutter det ældste klassetrin i 6 klasse.

Der har været god søgning til kirkens arrangementer til trods for vejrliget. Gospel koret fra Horne i Vestjylland nåede frem, og Lucia optog i Deres lette dragter, holdt også stand med et flot kor og sangstemmer der glædede mange af tilhørerne. Børnene vil gerne synge, - det vil vores organist Ingalena Jensen gerne yderligere prøve af, ved at tilbyde korsang. Det er tanken, at der øves på skolen, for de børn der gerne vil være med, og de så engang imellem til gudstjenesterne om søndagen i kirken vil deltage som kor. Menighedsrådet vil gerne fornyelse i kirken. Ikke mindst i forbindelse med søndagsgudstjenesterne, men også ved andre arrangementer. Jo, flere der er med i fællesskabet, jo bedre bliver det for den enkelte at deltage. Oplevelsen bliver ofte god og inspirerende både som deltager og tilhører. Tidligere har der i kirken også været baby salmesang. Dette emne kan der tages fat om igen, da interessen fra menighedsrådets side er til stede. Er det også tilfældet fra forældreside, er det blot en henvendelse til os eller Niels Lysebjerg, så vil der blive skabt kontakter.

Der vil igen blive afholdt sognemøder i præstegårdens konfirmandstue. Det første af slagsen bliver torsdag den 17. marts kl. 14.00 – 16.00. Emnet bliver, at høre en rejseberetning fra Thailands regnskov og smukke kongelige haver. Der bliver serveret kaffe og kage. Der kan bestilles kirkebil dagen før.

Ny kirkesanger

Der er pr. 1. marts ansat kirkesanger ved navn Karen Folke Olsen. Karen er 31 år, og bor i nabo-sognet. Vi glæder os til samarbejdet med Karen, der har sin begyndelse ved gudstjenesten fastelavns søndag den 6. marts.

Kirkebladet

Det er vigtigt for menighedsrådet, at vide om alle husstande i sognet får kirkebladet, hver gang det bliver omdelt. Det bliver omdelt 4 gange om året. Vi har et godt samarbejde med de lokale spejdere i Verringe Troppen, der omdeler kirkebladet. Men vi ved det kan svipse, så nogle husstande ikke får bladet. Vi ved også, at sognegrænserne ikke er så kendte længere. Vi ved også at man kan bo i et sogn og have bopæls adresse til et andet sogn. Derfor kan det også forekomme, at man får kirkebladet fra Verringe Sogn selvom man bor i Brylle Sogn, det gør heller ikke noget. Det der er vigtigt: Er når man borger i Verringe Sogn, skal man have Verringe Sogns Kirkeblad, hvis ikke der er anden aftale. Derfor er det vigtigt, at vi hjælper hinanden med at få rettet de fejl, der kan forekomme, ved at ringe til et af menighedsråds medlemmerne, såfremt kirkebladet ikke er lagt i postkassen eller i gennem brevsprækken. Så vil vi levere det hurtigt. Tidligere blev kirkebladet omdelt ved postvæsenet dog ikke til alles tilfredshed.

Offentligt menighedsrådsmøde

Tirsdag den 22. marts 2011 kl.19.00 på Verringe Skole.

Der vil blive afholdt menighedsrådsmøde med særlig vægt lagt på årsberetningen 2010 og de emner der skal arbejdes med i det kommende år. Mødet er for alle og der serveres en let anretning til kaffen.

Der kan bestilles kirkebil dagen før.

Menighedsrådet

Sogneindsamling 2011

Sognet hjælper verdens fattigste

Verringe Sogn og Folkekirkens Nødhjælp samler ind til kampen mod sult, når frivillige banker på døre søndag den 13. marts 2011. Hjælpen har enorm effekt, viser rapport.

Skulle nogen være i tvivl, om penge i indsamlingsbøssen kommer verdens fattigste til gode, kan tal fra FN slå tvivlen i gulvet: På 10 år er antallet af ekstremt fattige faldet fra 1.8 milliarder til 1.4 milliarder mennesker. Og alene i år er antallet af sultende mennesker faldet med 98 millioner.

Det er rigtig gode nyheder.

Men 925 millioner mennesker sulter stadig hver eneste dag. Og hvert sjette sekund dør et barn af underernæring et sted på kloden.

Så der er stadig stor brug for hjælp.

Verringe Sogn vil derfor igen deltage i den landsdækkende Sogneindsamling, der samler



Trædepumpen gav mad på bordet

Caroline og Canan Mutinta og deres tre børn bor i en landsby i Zambia. Gennem mange år har de hver morgen vågnet med den samme bekymring: Får vi mad nok i dag til at mætte os alle fem? Frygten for at sulte er både konstant og reel, for regntiden kommer, når det passer den. Derfor svigter høsten jævnlige, grøntsagerne er færre og dårligere, og voksne og børn oplever hyppige mangelsygdomme.

De senere måneder er det imidlertid gået meget bedre. Med støtte fra Folkekirkens Nødhjælp har familien fået en trædepumpe med

penge ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult blandt verdens allerfattigste mennesker.

“Vi glæder os til igen at samle ind sammen med resten af landet. Både børn og voksne oplever glæden ved at løfte i flok”, siger indsamlingsleder Hanne Kirsten i Verringe Sogn.

Vi mangler indsamlere til nogle af vore ruter, så har du et par timer søndag den 13. marts, er du mere end velkommen til at tage kontakt

Du kan melde dig som indsamler hos Bjarne Møller Hansen, tlf.: 64 75 13 78, bemh@get2net.dk



tilhørende slanger. Det betyder, at familien kan træde vand op fra grundvandet, uanset om der er regntid eller ej. Derfor kan afgrøderne vokse sig store, og den seneste høst var fire gange større end høsten før. Og langt større end end familien selv kan spise.

Nu er den gode cirkel i gang: Med mad nok får både voksne og børn energi og overskud til at gøre endnu mere ved markarbejdet, og de kan sælge den overskydende høst og bruge pengene til at sende alle børn i skole.

Cistercienserne og Øm Kloster

... fortsættelse ...

Biskop Sven (Død i 1161) har fået ry for at være Øm Klosters grundlægger ved de, at han donerede den nødvendige jord. I det hele taget donerede han temmelig meget gods og jord til Øm Kloster og han blev en uvuderlig støtte for det nye kloster. Sven er selv en berømthed. Kæmpede sammen med Absalon mod Venderne og deltog bla. i Rygens erobring i 1169. Under Valdermar d. Store bliver Sven biskop i Århus, der støtter den samme pavekandidat som cistercienserne. I 1250'erne og 60'erne var det slut med biskoppernes velvillighed, først med Peter Ugotsen og efterfulgt af ham den for munkene i Øm så berygtede Biskop Tyge. Anden Halvdel af Øm Klosters krønike koncentrerer sig om stridighederne mellem klostret og biskoppen i Århus, navnlig Biskop Tyge.

Essensen af striden først med Peter Ugotsen og siden Biskop Thyge var, at de ikke respekterede Øm Klosters særlige rettigheder. Biskop Tyge forventede f. eks at have visitatsret over klostret. Det blev naturligvis nægtet, da Øm som cistercienserkloster kun kunne visiteres af moderklostret Vitskøl. Thyge krævede så gæsteriydelse, lent og andet udkomme, hvilket munkene heller ikke var meget for. Det var måske også meget forståeligt. I årene 1246-49 under Abbed Jens II var der krig i Jylland mellem Erik Plovpenning og hans broder Abel Hertug af Jylland. Øm kloster mistede Jensgård til Abel og Ladegården Tåning til Eriks kone Dronning Jutta. Hun foranstaltede et bagholdsangreb på munkenes transporter af korn o.l. fra deres ejendomme på Djursland. Dette fik munkene til at sænke deres skib og blokere udsejlingen fra klostret for ikke at se klostret ejendele forsvinde på sine egne både. Efter Kong Eriks død i 1250 må Øm kloster betale Abel en særlig skat på 300 mark.

I 1246 dør århusbiskoppen Peder Elvasen og han donerer 1/3 af Sødring en ø i Randers Fjord. Gennem bytte og almindeligt køb erhverver Øm kloster resten. Tre år senere bliver Peder Ugotsen biskop i Århus og han kræver øen tilbage. Peder Ugotsen indlogerede sig på klostret, med følge og skulle bl.a have forgrebet sig på biblioteket og beslaglagt kostbare bøger.

Han krævede også kompensation for de tre år der ikke havde været en biskop og forlangte således 190 mark.

Det lader til, at munkene i Øm fik lidt pusterum fra 1257-1261. De påbegynder restaurering af kirken i 1257 og Peder Ugotsen dør i 1259 og efterlader bispestolen tom, indtil Tyge ankommer tre år senere. Munkene bruger tiden til at investere i ny ejendom, men de nyder kun kort fremgang. I 1261 ankommer Kong Kristoffers enke Dronning Margrete med 1600 ryttere og tilhørende støttetropper og indlogerer sig på Øm kloster i 2 dage. Det betød ifølge krøniken et økonomisk knæk for klostret. Intet under at munkene vægrede for at betale til Biskop Tyge. Et af deres argumenter var netop, at de ikke havde råd, at de var fattige. Det fik de dog ikke megen forståelse for. Anden halvdel af krøniken beskæftiger sig som sagt indgående med konflikten, der er referater af møder med biskoppen og brev til og fra Paven. På et tidspunkt kom Kardinal Guido til Danmark i andet ærinde og cisterciensermunkene satte deres lid til ham, men han kunne dog ikke andet end at mane til besindighed og forståelse.

Den dansk-amerikanske middelalderhistoriker Brian McGuire, der har beskæftiget sig indgående med Øm Kloster, mener at det gik som det gjorde, fordi munkene langt hen ad vejen troede på, at de kunne bevare et godt forhold til biskoppen i Århus. De huskede jo de "gode gamle" dage med Biskop Sven. Abbed Bo, som muligvis er forfatter til denne del af krøniken, nærmede sig Tyge med udtryk som Benevolencia, – velvilje, gavmildhed. Abbeden antydede, at han var parat til at imødekomme Tyge, hvis blot han kunne regne med Tyges velvillighed og gavmildhed. I krøniken bliver Tyges svar udlagt sådan, at han stiller krav til tilbudet om venskab.

I middelalderen var Benevolencia et udbredt begreb. Man undgik tærende retssager og stridigheder, når begge parter udviste storsind og eftergivenhed. Det som i dag hedder at ordne sagen i mindelighed. Stormændene blandende sig i striden og forsøgte netop at opnå sådan en mindelig aftale. Parterne var dog uforsonlige. De cisterciensiske munke hævdede gamle rettigheder, forsøgte forgæves at komme igen-

nem til deres cisterciensiske netværk, og satte i sidste ende deres lid til paven. På den anden side stod Biskoppen og med ham dronningen og de udøvede et voldsregime mod munkene, forgreb sig på deres ejendom og navnlig lægbrødrene og fæstebønderne, da det var dem, der befandt sig uden for klostret på ladegårdene eller på markederne og på den måde kom i daglig kontakt med den verdslige verden. Her slutter krøniken, midt i en sætning og understreger derved håbløsheden for klostret.

Klostret sygnede hen. Er muligvis efterhånden blevet revet ned for at skaffe materialer til andre byggerier. På et tidspunkt var Øm Klosters lokalitet helt ukendt. Med den almindelige historiske interesse, der vokser op i det 19. århundrede, begynder man at lede efter det kloster, der er bevidnet i historiske kilder bla. Øm Klosters krønike. I 1896 finder man stedet, hvor der da lå en helt almindelig dansk landsby, der



Døbte/fremstillede

Matilde Høker Pedersen, Tommerup
Maja Wazar Therkelsen, Verninge

Bisatte/begravede

Marie Møller Lambertsen, Verninge
Tove Bruun, Verninge

blev kaldt Emborg. Navnet er sandsynligvis en forvanskning af "Øm" og så tilføjet "Borg", da ruinerne muligvis fejlagtigt er blevet opfattet som en borgruin. I begyndelsen af det 20. Århundrede begyndte man at udgrave klostret, og snart byggede man et lille museum. Det er blevet udbygget siden da, ligesom klostret er blevet udgravet i takt med at man fik løskøbt de omkringliggende gårde så de kunne rives ned og give plads til yderligere udgravning. En interessant detalje er, at mange af de lægeurter munkene plantede i en særlig urtegård, faktisk har overlevet og gror der den dag i dag. Præcis som cistercienserordenen har overlevet og lever i bedste velgående den dag i dag. Bla. er de kendt for at brygge noget af verdens bedste specialøl. Men tiden som Europas største jordbesidder er forbi.

– fortsættelse følger!

Belysning af kirken

I øjeblikket oplyses en del af kirken af en enkelt projektør, som bruger 150 W. Skal hele kirken oplyses vil det kræve 4 projektører.

Projektøren er kun på prøve og menighedsrådet vil i nærmeste fremtid arbejde videre med emnet.



Aktiviteter

Torsdag den 17. marts kl. 14.00 - 16.00 Sogneeftermiddage

Sted: Præstegården

Som noget nyt vil der i det kommende år komme enkelte uformelle sognemøder i Præstegårdens konfirmandstue. Her vil man mødes over en kop kaffe og en småkage, synge en sang eller to fra højskolesangbogen og høre en spændende fortælling, eller en rejseberetning, eller et lille oplæg om en kendt dansk forfatter eller hører om et historisk sted eller lign. Det kan også være der vil blive et musikalsk indslag, hvor man får lejlighed til at og måske synge med på et par af de smukke sange og salmer fra den danske sangskat.

Først møde vil være torsdag den 17. marts kl. 14.00 - 16.00, hvor vi bl.a. skal høre en rejseberetning fra Thailands regnskov og smukke kongelige haver.

Der kan bestilles kirkebil dagen før.

Torsdag den 7. april kl. 19.00 Kaj Munk foredrag

Sted: Verninge Skoles Central Rum

I år går den årlige sogneudflugt til Vedersø, hvor vi bl.a. skal se Vedersø præstegård og høre Knud Tarpgaard's spændende fortælling om præstegårdens sidste præst, digteren, skribenten, debatøren og sognepræsten Kaj Munks liv og levned som det især formede sig i og omkring Vedersø.

I den forbindelse vil jeg give et bud på en af-dækning af Kaj Munks dramatiske forfatterskab. Det var i Kaj Munks skuespil, at han lod de store tanker og følelser få frit spil, og selvom hans skuespil blev skrevet i rekordfart er de stadig noget af det mest gennemtænkte af Kaj Munks arbejder. Det er i skuespillene, at Kaj Munk kan bryde de modsatrettede holdninger og ideer, der stred i ham. Bl.a. er der i hans skuespil klare udtryk for den troskamp Kaj Munk sloges med sig selv hele livet, og der er også udtryk for de politiske synspunkter, som blev så afgørende for hans eftermæle.

Når man går tæt på Kaj Munks skuespil så ser

man ofte, at de samme temaer og karikaturer går igen. Eks "Kvinden", der enten bærer troen frem, eller lokker og forfører i fordærv. "Diktatoren" er en anden. Den stærke mand, der på den ene side vil alt det gode, men som lader magt-begæret korrumpere. Gennem Kaj Munks skuespil vil vi altså forsøge at afdække nogle af de centrale følelser, der var med til at skabe den farverige og stridbare og ikke mindst betydningsfulde person som Kaj Munk var, og ikke mindst, hvordan kristentroen altid var afgørende for Kaj Munks liv og virke.

Niels Lysebjerg

Søndag den 29. maj kl. 8.00 Sogneudflugt

Morgenandagt kl. 8.00

Afgang kl. 8.15 fra Graverhuset

Vi begynder med morgenandagt i Verninge kirke, og derefter går sogneudflugten til Vedersø, hvor vi skal se kirken og Vedersø præstegaard, og høre om dens mest berømte beboer digterpræsten Kaj Munk.

En slags slutning på sogneudflugten for to år siden, da vi var på Lolland og så Kaj Munks fødeby Maribo og barndoms landskab omkring Opager. Kaj Munk var rundet af den fede lollandske muld og landbysamfundet, og selvom han fik storbyens bankende sjæl ind under huden og hans værker blev fremført på de største scener i Norden og hans artikler i de største dagblade, ja så udfoldede hans liv sig i landbysamfundet, der på trods af den relative store afstand fra hans fødeegn, og den store forskel i naturen, ja så var der mange lighedspunkter i folkesjælen i Vestjylland og Vestlolland. Vedersø blev den forankring, hvorfra Kaj Munk skrev de artikler og de skuespil, der var med til at ændre Danmark og som har givet genklang over hele verden.

Vi har været så heldige at træffe aftale med Knud Tarpgaard, en kendt og elsket fortæller, der med sin jyske lune og dialekt vil fortælle om mennesket Kaj Munk, om hvordan han virkede i og omkring Vedersø og hvordan han rørte sine sognebørn.

Vi vil også stifte nærmere bekendtskab med

den vestjyske gæstfrihed, når vi skal beværtet på Vedersø Forsamlingshus, hvis forpagter er berømt i hele Vestjylland for sin gode mad.

Efter en god middag kører vi til Vedersø præstegård, hvor Kaj Munk boede, så går turen ud til vesterhavet. Knud Tarpgaard er med på denne tur hvor han vil fortælle om landskabet. Derefter kører vi tilbage mod Vedersø, vi skal se et keramikværksted, og måske købe keramikunst i høj kvalitet

Vi kører tilbage til Vedersø forsamlingshus, hvor vi skal have kaffe.

Turen koster 350,00 kr. og dækker bus, formiddagskaffe med rundstykke, middagsmad, eftermiddags kaffe og indgang i præstegården

Tilmelding til Hanne Kirsten Hansen Hesselhoved 4, tlf 64751813/ 64751815

Torsdag den 16. juni kl. 13.00 – 18.00 Eftermiddagsudflugt til Fynshoved / Hindsholm

Afgang fra Graverhuset

Ved sognepræst Niels Lysebjerg m.fl.

En sommereftermiddag i juni, hvor vejret forhåbentlig er godt, vil sognepræsten og hans far vise rundt på Hindsholm, en helt særegen egn på Fyn. Det særlige klima mellem Kattegat og Storebælt samt det kuperede og frugtbare terræn har skabt et ganske særligt område. Landskabet vidner om generationer af velhavende og lykkelige landbofolk og de store herregårde ligger tæt. Tidens tand har været nådig ved Hindsholm, så her kan man stadig opleve landsbyer med bindingsværk langs smalle og krogede gader. Kort sagt; Fynsk idyl, når den er bedst. Helt ude på spidsen ligger naturreservatet Fyns Hoved, hvis landskab ikke overgås i skønhed. Se det hele og få en god fortælling med på vejen fra en verden af i går. Vi vil på vejen holde ind og få kaffen og et stykke kage.

Pris 50,00 kr.

Tilmelding til Sognepræst Niels Lysebjerg
Tlf.: 64 75 11 50

Vejledning

Fødsel

Anmeldelse foretages til kirkekontoret i bopælssognet, senest to hverdage efter fødslen. Anmeldelsen fra jordemoderen samt forældrenes dåbsattester og eventuelle vielsesattest eller omsorg- og ansvarserklæring medbringes.

Dåb

Der rettes henvendelse til kirkekontoret angående, hvilken dag man ønsker dåb. Barnet bliver ved dåben medlem af folkekirken.

Navngivning

Navngivning anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor forældrene bor/boede, da barnet blev født. Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen: enten ved dåb eller navngivning.

Vielse

Dato og klokkeslæt for vielsen aftales med kirkekontoret. Brudeparret skal desuden henvende sig på ægteskabskontoret i bopælskommunen, hvor der udstedes en prøvelsesattest, som medbringes sammen med dåbsattester til samtalen med præsten. Denne attest er kun gyldig i fire måneder.

Ved dødsfald

Man er altid velkommen til at kontakte præsterne, når et dødsfald indtræffer. En begravelsesforretning kan være behjælpelig med at ordne dødsanmeldelsen og øvrige praktiske ting. Anmeldelsen skal foretages senest to hverdage efter dødsfaldet.

Tid og sted aftales med den præst, der skal foretage bisættelsen eller begravelsen. Præsterne taler gerne med de pårørende.

Kirkebil

Alle, som har besvær med transporten til og fra Verninge Kirke, kan gratis rekvirere kirkebil til alle gudstjenester.

Kirkebilen, som henter og bringer på adressen, bestilles ved henvendelse til Servicebussen på tlf. 64 75 19 19. Bør bestilles fredage før kl. 12.00. Kirkebilen er ikke kun et tilbud til gudstjenester, men også til vore øvrige arrangementer.

Kalender

Marts

- 6. 14.00 Børnegudstjeneste** Fastelavn
Niels Lysebjerg
- 13. 10.30 Højmesse** 1. søndag i Fasten
Niels Lysebjerg
- Sogneindsamling 2011** se side 3
- 17. 14.00 Sogneeftermiddag** se side 6
- 20. 9.15 Gudstjeneste** 2. søndag i Fasten
Niels Lysebjerg
- 27. 10.30 Højmesse** 3. søndag i Fasten
Niels Lysebjerg

April

- 3. 9.15 Gudstjeneste** Midfaste
Niels Lysebjerg
- 7. 19.00 Kaj Munk foredrag** se side 6
- 10. 10.30 Højmesse** Mariæ Bebudelse
Niels Lysebjerg
- 17. 9.15 Gudstjeneste** Palmesøndag
Dorthe Terp Dahl
- 21. 10.30 Højmesse** Skærtorsdag
Niels Lysebjerg
- 22. 10.30 Gudstjeneste** Langfredag
Niels Lysebjerg
- 24. 10.30 Påskehøjmesse** Påskedag
Niels Lysebjerg

- 25. 10.30 Højmesse** 2. Påskedag
Niels Lysebjerg

Maj

- 1. 10.00 Konfirmation** 1. s. e. Påske
Niels Lysebjerg
- 8. 10.30 Konfirmation** 2. s. e. Påske
Niels Lysebjerg
- 15. 9.15 Gudstjeneste** 3. s. e. Påske
Dorthe Terp Dahl
- 20. 10.30 Højmesse** Bededag
Niels Lysebjerg
- 22. 9.15 Gudstjeneste** 4. s. e. Påske
Niels Lysebjerg
- 29. 8.00 Morgenandagt** 5. s. e. Påske
Niels Lysebjerg
- 8.15 Sogneudflugt** se side 6

Juni

- 2. 9.15 Gudstjeneste** Kr. Himmelfart
Dorthe Terp Dahl
- 5. 10.30 Højmesse** 6. s. e. Påske
Dorthe Terp Dahl
- 12. 10.30 Højmesse** Pinsedag
Niels Lysebjerg
- 13. 9.15 Gudstjeneste** 2. Pinsedag
Dorthe Terp Dahl
- 16. 13.00 Eftermiddagsudflugt** se side 7

Kontakt

Sognepræst Niels Lysebjerg

Holmehavegyden 50, 5690 Tommerup
Tlf. : 64 75 11 50, mail: nelh@km.dk
Træffes personligt og på telefon hele ugen,
undtaget mandag.
Bedst mellem 8.00 og 20.00
Fast kontortid onsdag mellem 10.00 og 12.00

Graver Peder Bonde

Tlf. 64 75 28 33,
mail: graveren@verningesogn.dk
Træffes hele ugen undtaget mandag.
Bedst mellem 8.00 og 15.00

Organist Ingalena Jensen

Tlf. 63 72 00 99, mail: jingalena@yahoo.dk

www.verningesogn.dk

Menighedsrådsformand Bjarne M. Hansen

Assensvej 344, 5690 Tommerup
Tlf. : 64 75 13 78, mail: bemh@get2net.dk

Kirkeværgen Hanne Kirsten Hansen

Hesselhoved 4 5690 Tommerup
Tlf. 64751813 – mail: moeller.4@nypost.dk

Redaktør af kirkebladet Søren Brander

Solevadvej 6, 5690 Tommerup
Tlf. 64 75 18 48, mail: s@brander.me

Kirkebil

Husk kirkebil til gudstjenester og til vore øvrige arrangementer. Bør bestilles fredage før kl. 12.00. Ring til Servicebussen på 64 75 19 19